

ρὺς δ τραγόπαπας κι δ κάπρος δ Πατριαρχέας... "Αιντε!

Μὰ δ Γιαννακός τὸ χει κιόλα σκάσει, τοῦ κάκου βροντοῦσε τὴν πόρτα του δ σεῖζης. "Ελειπε δ Γιαννακός, είχε πάρει τὸ βουνό καὶ πήγαινε βιαστικός νὰ βρεῖ τὸ Μανολιό, νὰ τοῦ πεῖ τὰ μαντάτα· καὶ νὰ μήν κατέβει στὸ χωριό, νὰ μήν τὸν πιάσουν.

"Ο Μανολιός είχε πιὰ ἀρμέξει τὰ πρόβατα κι είχε στήσει στὴ φωτιὰ τὸ καζάνι τὸ γάλα· τὸ Νικολιό δίπλα του κρατοῦσε τὸν ταράχητη κι ὀνακάτευε τὸ γάλα καὶ σιγοτραγουδούσε.

— Τί ἔχεις, μωρὲ Νικολιό, κι δλο τραγουδᾶς καὶ πηδᾶς σὰν τράγος καὶ δὲ σὲ χωράει τὸ βουνό; τὸν ρωτοῦσε κάποτε δ Μανολιός, ποὺ καμάρωνε τὸ κέφι καὶ τὴ σβελτοσύνη τοῦ παραγιοῦ του.

— "Ε Μανολιό, τοῦ ἀποκρίνουνταν τὸ βοσκόπουλο, ξεχνᾶς πῶς είμαι δεκαπέντε χρονῶν! Πᾶς θὲς τὸ λοιπόν, ἀφεντικό, νὰ μὲ χωράει δ κόσμος;

Μὰ τὸ Λενιδὸν χωροῦσε· δταν ἔρχουνταν κρυφά στὸ βουνὸν καὶ τὸν ἔβρισκε, τὸ Νικολιό ἔμπαινε μέσα στὴν ἀγκαλιά της, χωροῦσε Ἰσια Ἰσια, καὶ δὲν ἤθελε πιὰ νὰ φύγει.

"Ἐβρασε πιὰ τὸ γάλα, καὶ κάθουνταν τώρα δ Μανολιός πλάι στὸ τζάκι, καὶ στὴν ἀναλαμπὴ τῆς φωτιᾶς ἔεφύλλιζε καὶ μελετοῦσε τὸ μικρὸν Εὐαγγελιάκι... "Αλλη χαρὰ πιὰ δὲν είχε. Πολλὲς φορὲς τὰ λόγια τοῦ ἔφευγαν, μὰ ἡ καρδιά του ἔηγοντε τὰ πάντα, ὀκέριο τὸ νόημα ἀνάβρυζε, καθαρό, σίγουρο, διακλαδίζουνταν μέσα του καὶ δρόσιζε τὸ σπλάχνο του, σὰν τὸ κρύο νερό.

Τί φτερὰ ἦταν τοῦτα, πῶς ἀλάφρωσε ἡ ψυχή του! Σὰν πρώτη φορὰ νὰ συναπάντησε τὸ Χριστό, πρώτη φορὰ ν' ἄκουσε τὴ φωνή του! Γιατὶ πρώτη φορὰ εἶδε τὸ Χριστὸν νὰ σηκώνει ἀπάνω του τὰ μάτια καὶ νὰ τοῦ λέει ἡσυχα, μαυλιστικά: «'Ακολούθει μοι!» Κι δ Μανολιός, ἀπὸ τότε πιά, εὐτυχισμένος, ἀμιλητος, περπατοῦσε πίσω ἀπὸ τὸ Χριστό, πότε ἀπάνω στὸ δροσερὸν χορτάρι τῆς Γαλιλαίας, πότε στοὺς ἀμμουδεροὺς δχτοὺς τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ καὶ πότε ἀπάνω στὶς σκληρὲς πέτρες τῆς Ἰουδαίας... Καὶ τὸ βράδυ ἔπλωνε τὰ πόδια του κάτω ἀπὸ μιὰν ἐλιὰ καὶ κοίταζε ἀνάμεσα ἀπὸ τ' ἀστημένια φύλλα τ' ἀστέρια νὰ σαλεύουν. Τί γαλάζιος καὶ βαθὺς ἦταν δ οὐρανὸς μαζί του, τί καθαρὸς κι ἀνάλαφρος, σὰν πνέμα, δ ἀγέρας, καὶ πᾶς μύριζε τὸ χδμα!

Προχτές είχαν πάει μαζὶ σ' ἔνα μικρὸν χωριουδάκι, στὴν Κανᾶ, σ' ἔνα γάμο. Μπῆκε δ Χριστὸς μέσα στὸ σπίτι σὰ γαμπρός· κι δλες οἱ ψυχὲς ἀναγάλλιασαν ὡς τὸν εἰδαν, κοκκίνισαν σὰ νύφες. Σηκώθηκαν ἡ νύφη κι δ γαμπρός, ἔδωκαν τοὺς δρκους,

ξάπλωσαν οἱ καλεσμένοι στὰ κλινάρια κι ἄρχισαν νὰ τρῶν καὶ νὰ πίνουν. Σήκωσε δ Χριστὸς τὸ ποτήρι, εὐκήθηκε τοὺς νιόνυφους, εἶπε λίγα λόγια, πολὺ ἀπλά, μὰ οἱ νιόνυφοι ἔνιωσαν ξαφνικὰ πῶς δ γάμος εἶναι μυστήριο φοβερό, πῶς ἡ γυναίκα κι δ ἄντρας εἶναι οἱ δυὸς κολόνες ποὺ ἀναβαστοῦν τὴ γῆς καὶ δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ πέσει... Φούντωσε τὸ γλέντι, σώθηκε τὸ κρασί, στράφηκε ἡ μάνα τοῦ Χριστοῦ στὸ γιό της: «Παιδί μου, τέλεψε τὸ κρασί...» Ἀναταράχτηκε ἡ παρθένα δύναμη στὸ στῆθος τοῦ Χριστοῦ· πρώτη φορὰ δ ἀπλωνε τὸ χέρι καὶ θὰ πρόσταξε τὴ φύση ν' ἀλλάξει δρόμο. Σὰν τὸ ἀιτόπουλο ποὺ πρωτοπετάει κι ἀνοίγει δειλὰ τὶς δυνατὲς φτέρουγες, σηκώθη ἀγάλια δ Χριστός, βγῆκε στὴν αὐλὴ κι ἔσκυψε στὶς ἔξι γούρνες τὸ νερό, καὶ καθρεφτίστηκε ἀπάνω τους τὸ πρόσωπό του· κι ὃς καθρεφτίστηκε ἀπάνω τους τὸ πρόσωπό του, μονομιᾶς τὸ νερὸ γίνηκε κρασί — καὶ στράφηκε δ Χριστὸς στὸ Μανολιό, ποὺ τὸν είχε ἀκολουθήσει στὴν αὐλὴ, καὶ τοῦ χαμογέλασε...

Μιὰν ἄλλη μέρα, θυμᾶται δ Μανολιός, ζέστη πολλή, χιλιάδες κόσμος είχε μαζωχτεῖ στοὺς δχτοὺς τῆς λίμνης, κι δ Χριστὸς μπῆκε σ' ἔνα καΐκι, μπῆκε κι δ Μανολιός μαζί του, καὶ δέχουνταν κι αὐτὸς τὸ λόγο τὸν καλὸ σὰ σιτάρι στὸ σπλάχνο του... Βγῆκε δ σποριάς νὰ σπείρει τὸ σπόρο του... Κι ἔνιωθε δ Μανολιός σὰ γῆς ἀγαθὴ τὴν καρδιά του, κι δ σπόρος φύτρωνε, γίνουνταν χόρτο, τὸ χόρτο γίνουνταν ἀστάχυ καὶ τὸ ἀστάχυ ψωμὶ μὲ καραγμένο ἀπάνω του βαθιὰ ἔνα μεγάλο σταυρό.

Μιὰν ἄλλη πάλι μέρα περπατοῦσαν ἀνάμεσα στὰ δριμα σπαρμένα, ἥταν μεσημέρι, πείνασαν, κι δ Χριστὸς ἀπλωσε τὸ χέρι, ἔκοψε ἔνα ἀστάχυ, ἔκοψαν κι οἱ μαθητές, ἔκοψε κι δ Μανολιός, ἔκοπούκιαν ἔνα ἔνα τὸ σπυρὶ τὸ σιτάρι κι ἔτρωγαν. Τί γλύκα ποὺ είχε τὸ χλωρὸν τοῦτο σιτάρι, γεμάτο γάλα, καὶ πῶς χόρταινε τὸ κορμὶ καὶ τὴν ψυχὴ! Κι ἀπάνωθε τους τὰ χελιδόνια τιτίβιζαν κι ἀκολουθοῦσαν κι αὐτὰ σὰ μαθητούδια τὸ Χριστό, καὶ στὰ πόδια τους τὰ φτωχὰ λουλούδια τοῦ ἀγροῦ ἦταν ντυμένα πιὸ πλούσια κι ἀπὸ τὸ βασιλιὰ τὸ Σολομώντα.

"Ἐνας Φαρισαῖος τοὺς κάλεσε σπίτι του δ Μανολιός στάθηκε στὸν παραστάτη τῆς πόρτας καὶ κοίταζε. Μὲ τί περιφρονητικὰ συγκατάβαση δέχτηκε δ Φαρισαῖος τὸ Χριστὸν στὸ ἀρχοντικό του! Δὲν τοῦ ἔπλυνε τὰ πόδια, δὲν τοῦ ἔχυσε μύρο στὰ μαλλιά, δὲν τοῦ ὅωκε τὸ φίλημα τῆς εἰρήνης... Καὶ νά, τὴν ὥρα ποὺ ἔτρωγαν ἀμιλητοί, μύρισε ξαφνικὰ δ ἀγέρας, μπῆκε μέσα μιὰ γυναίκα, μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στῆθος, μὲ τετράξανθα μαλλιά, καὶ κρατοῦσε ἔνα ἀλαβάστρινο δοχεῖο ἀκριβὸ μύρο. 'Ο Μανολιός, ὡς

τὴν εἶδε, τρόμαξε... Ποιά 'ναι ἡ γυναίκα τούτη, κάπου τὴν ἔχει δεῖ, δὲ θυμάται! Γονάτισε ἡ γυναίκα στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ, ἔσπασε τὸ μυρογιάλι, ἔχυσε στ' ἄγια πόδια τὸ μύρο, κι ὑστερα ἔλυσε τὰ μαλλιά τῆς καὶ τὰ σκούπιζε κι ἔκλαιγε... Κι ὁ Χριστὸς ἔσκυψε, ἀπίθωσε τὸ χέρι στὸ ξανθό κεφάλι κι ἀκούστηκε γλυκιά πολὺ ἡ φωνή του: «Συχωρεμένες, ἀδερφή μου, δλες σου οἱ ἀμαρτίες, γιατὶ ἀγάπησες πολὺ...»

Ο Μανολιός ἔκλεισε τὸ Εὐαγγελιάκι, κι ἡ καρδιά του εἶχε ἔχειλίσει· κοίταξε γύρα του — ἄναβε ἀκόμα ἡ φωτιά χαρούμενη, τὸ χαμώι εἶχε γεμίσει ἵσκιο γαλάζιο κι ὁ Νικολιός πηγαινόρχουνταν σιγοτραγουδώντας κι ἐτοίμαξε τὸ δεῖπνο.

Εἶχε ἔχειλίσει ἡ καρδιά τοῦ Μανολιοῦ ἀγάπη καὶ γλύκα κι εὐτυχία· δὲν μποροῦσε πιά, ἥθελε νὰ τὴ μοιραστεῖ μὲ τὸν κόσμο. Πόθος σφοδρὸς γεννήθηκε στὸ σπλάχνο του νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ κηρύξει τὸ λόγο τὸν καλὸ στὶς πέτρες, στὰ πρόβατα, στοὺς ἀνθρώπους.

— «Ἐ Νικολιό, φώναξε, ἅσε τὸ φαῖ κι ἔλα κάθισε κοντά μου, ν' ἀκούσεις καὶ σὺ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνεις ἀνθρωπός· τώρα εἶσαι ἀγρίμι.

Τὸ βοσκόπουλο στράφηκε, κοίταξε τὸ Μανολιό, τὸν πήραν τὰ γέλια.

— Μὰ δὲ θέλω, μωρὲ Μανολιό, ἅσε με καὶ καλὰ εἰμαι... Γιά μπάς καὶ θὲς νὰ μὲ κάμεις νὰ χάσω τὸ κέφι μου;

— Θὰ σοῦ διαβάσω λίγο Εὐαγγέλιο, νὰ δεῖς τὴ γλύκα του...

— Μοῦ τὸ διαβάζεις σὰν ἀρρωστήσω· τώρα καλὰ εἰμαι, σοῦ λέω... »Εστρωσα τὸ σοφρά, κάτσε νὰ φᾶμε.

— Δὲν πεινῶ, φάε ἐσύ... εἴπε ὁ Μανολιός κι ἀνοιξε πάλι τὸ Εὐαγγελιάκι, ἔσκυψε στὴ φλόγα καὶ διάβασε:

«Οστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολούθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. δς γάρ ἀν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· δς δ' ἀν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἔνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὐτος σῶσει αὐτήν. τί γάρ ὀφελήσει ἀνθρωπὸν ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;»

Ἐνιωθε τέλεια τὸ νόημα ὁ Μανολιός, ἔκλεισε τὸ Εὐαγγέλιο, ἔκλεισε τὰ μάτια του — ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά ἡ ψυχή, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀλάκερος δέ κόσμος, κι ἡ ψυχὴ ἀξίζει πιὸ πολὺ. Γιατὶ νὰ φοβᾶσαι τὸ θάνατο, γιατὶ νὰ σκύβεις μπροστὰ στοὺς δυνατοὺς τῆς γῆς, γιατὶ νὰ τρέμεις νὰ χάσεις τὴν ἐπίγεια ζωή; »Ἐχεις ψυχὴ ἀθάνατη, τί φοβᾶσαι; Αὐτὴ νὰ σώσεις!

Ο Γιαννακός εἶχε προβάλει στὸ κατώφλι πολληώρα τώρα

καὶ κοίταξε. Μὰ κανένας δὲν τὸν εἶδε· ὁ Νικολιός τοῦ ἔχει γυρισμένη τὴν πλάτη κι ἡταν βυθισμένος στὸ φαῖ. »Ἐτρωγε, ἔτρωγε, ἔπαιρνε δύναμη, τὸ Λενιό θά ῥχουνταν, ποιὸς ξέρει, ἀπόψε κιόλα, πρέπει νά ἔχει δύναμη πολλὴ νά παλέψει μαζί του. Κι ὁ Μανολιός εἶχε κλείσει τὰ μάτια του καὶ βυθίζουνταν σὲ ἀλάλητη εὑδαιμονία...

«Ἄντὸς εἶναι μέσα καὶ μέσα στὴν Παράδεισο, συλλογίστηκε δι Γιαννακός. »Αν δὲν τοῦ μιλήσω, ποτὲ δὲ θὰ βγεῖ· ἀς τοῦ μιλήσω!»

— »Ε Μανολιό, φώναξε καὶ δρασκέλισε τὸ κατώφλι· ἐ Μανολιό, καλῶς σὲ βρῆκα!

Ο Μανολιός τινάχτηκε, τρόμαξε ἀκούγοντας ἀνθρώπινη φωνή.

— Ποιὸς εἶναι; ρώτησε ἀνοίγοντας μὲ δυσκολία τὰ μάτια.

— Ξέχασες κιόλα τὴ φωνή μου, Μανολιό; Ο Γιαννακός.

— Συμπάθα με, Γιαννακό μου· ἡμουν μακριὰ πολὺ, δὲ σὲ κατάλαβα. Ποιὸς ἀγέρας σὲ φέρνει τέτοια ὥρα στὸ βουνό;

— »Ἐνας κακὸς ἀγέρας, Μανολιό μου· ἐσύ 'σαι στὴν Παράδεισο, ἔγώ, συμπάθα με, σοῦ φέρνω μαντάτα ἀπὸ τὴν Κόλαση.

— Ἀπὸ τὸ χωριό;

— Ἀπὸ τὸ χωριό. Βρέθηκε σκοτωμένο τὸ Γιουσουφάκι σήμερα τὸ πρωί, φρένιασε δι Ἀγάς, ἔπιασε τὸν παπα-Γρηγόρη καὶ τοὺς προεστοὺς καὶ τὸν Παναγιώταρο, τοὺς ἔριξε στὸ μπουντρούμι, κι ἀπὸ αὔριο θ' ὀρχίσει ἡ κρεμάλα. Περάστηκαν κιόλα οἱ θελιές ἀπὸ τὸν πλάτανο· καὶ θὰ βάλει ἀρχὴ αὔριο κιόλα ἀπὸ τὸν κακομοίρη τὸν Παναγιώταρο... Κι ὑστερα, λέει, θὰ πιάσει κι ἄλλους, κι ἄλλους, θὰ ξεκάμει τὸ χωριό, ὁστότου νὰ βρεθεῖ δι φονιάς. Θρήνος σηκώθηκε στὸ χωριό, μανταλώθηκαν οἱ πόρτες, χαθήκαμε! Κι ἥρθα νὰ σοῦ τὸ πῶ, Μανολιό, νὰ μὴν κατεβεῖς στὸ χωριό καὶ σὲ πιάσουν. Καλά 'σαι ἐδῶ, ἀσφάλεια!

Τὸ μάτι τοῦ Μανολιοῦ ἀστραφε. »Νά ή στιγμή, συλλογίστηκε, νά ή στιγμή νὰ δεῖξεις ἀν ἔχεις ψυχὴ ἀθάνατη!» Μὰ δὲ φανέρωσε τὴ χαρά του· ἄκουε τὸ φίλο του νὰ τοῦ μιλάει λαχανισμένος, ἀπελπισμένος, κι αὐτὸς ἔλεγε καὶ ξανάλεγε μέσα του: »Νά ή στιγμή, νά ή στιγμή· ἀν τὴν ἀφήσεις νὰ χαθεῖ, χάθηκες!»

— »Εφαγες, Γιαννακό; ρώτησε.

— »Οχι, Μανολιό μου, μὰ δὲν πεινῶ.

— Κι ἔγὼ δὲν πεινοῦσα, μὰ τώρα πείνασα· θὰ φᾶμε, θὰ κουβεντιάσουμε κι ὑστερα ἐδῶ θὰ κοιμηθεῖς ἀπόψε· κι αὔριο, ἀμαξημερώσει δι Θεός, βλέπουμε.

Ο Γιαννακός κοίταξε παραξενεμένος τὸ φίλο του.

— Πᾶς μπορεῖς καὶ μιλᾶς μὲ τέτοια ἡσυχία, Μανολιό μου; Μὰ δὲν κατάλαβες; Τὸ χωριό μας κιντυνεύει.

— Ξέρω τὸ φονιά, ἀποκρίθηκε δὲ Μανολιός· μὴ φοβάσαι· τὸ χωριό δὲ θὰ χαθεῖ.

— Ξέρεις τὸ φονιά! ἔκαμε δὲ Γιαννακός γουρλώνοντας τὰ μάτια. Πᾶς τὸν ξέρεις; Ποιὸς εἶναι, ποιός;

— Μὴ βιάζεσαι, ἔκαμε χαμογελώντας δὲ Μανολιός· τί βιάζεσαι; Αὔριο θὰ τὰ μάθεις δλα κάμε ὑπομονή. Τώρα νὰ φάμε, νὰ κουβεντιάσουμε καὶ νὰ κοιμηθοῦμε· δλα θὰ πᾶν καλά, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ! "Ε Νικολίδ, κάμε μας τόπο, πεινάσαμε κι ἐμεῖς!

Στρώθηκαν διπλοπόδι, ἔκαμαν τὸ σταυρό τους, ρίχτηκαν στὸ φαῖ. Κάπου κάπου δὲ Γιαννακός σήκωνε τὰ μάτια, κοίταζε τὸ Μανολιό· μέσα ἀπὸ τὴν ξαφρισμένη σάρκα τοῦ προσώπου ξεχώριζε βαθιὰ τὰ μάτια τοῦ Μανολιού νὰ λαμπυρίζουν ἡσυχα, χαρούμενα.

«Δὲν καταλαβαίνω τίποτα... δὲν καταλαβαίνω τίποτα!» συλλογίζουνταν.

Δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ βαστάξει τὴ σιωπή, μίλησε.

— Πᾶς τὰ περνᾶς στὴ μοναξιά, Μανολίδ; ρώτησε.  
— Μὰ δὲν εἰμαι μοναχός, ἀποκρίθηκε δὲ Μανολιός δείχνοντας τὸ Εὐαγγέλιο· εἶναι δὲ Χριστός μαζί μου.

— Κι ἡ ἀρρώστια;

‘Ο Μανολιός ξαφνιάστηκε· τὴν εἶχε ξεχάσει.

— Ποιὰ ἀρρώστια; "Α, ναι, εἰμαι πάντα ἀμαρτωλός, Γιαννακό μου· δὲ φεύγει. "Έχω φαίνεται ἀκόμα τὸ κακὸ στὸ νοῦ μου· δὲ Θεός νὰ μὲ λυπηθεῖ!

— Έγὼ σᾶς ἀφήνω, εἶπε τὸ Νικολίδ, σφουγγίζοντας τὰ χεῖλα του· εἶναι φεγγάρι, δὲν μπορῶ νὰ κοιμηθῶ· πάντα νὰ κάμω μὰ βόλτα.

Πήρε τὸ ραβδί του κι ἔφυγε σφυρίζοντας.

— Γιαννακό μου, εἶπε δὲ Μανολιός, αὔριο πρέπει νὰ ἔνπνήσουμε πρωὶ, ἀς κοιμηθοῦμε· καλὸς εἶναι δὲ υπνος, ἐδῶ στὴ μοναξιά τὸ μαθαὶ κι αὐτό· πιὸ συχνὰ μιλάει δὲ Θεός στοὺς κοιμισμένους παρὰ στοὺς ἔνπνητούς.

“Εστρωσαν ἔξω, γιὰ πιὸ δροσιά, μὰ μεγάλη πατανία, ξάπλωσαν. Μύριζε δὲ ἀγέρας θυμάρι, σηκώθηκαν οἱ φωνές τῆς νύχτας καὶ πλήθυναν τὴ σιωπή, τὸ φεγγάρι ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ συντριμμένο.

— Τὸν κακομοίρη τὸν Παναγιώταρο συλλογίζουμαι, εἶπε δὲ Γιαννακός, ποὺ δὲν εἶχε υπνο ἀπόψε.

— Κι ἔγω, εἶπε σιγά κι δὲ Μανολιός· αὐτὸν πεισσότερο ἀπ'

δλους.

— Αὐτὸν κι ἔγῳ πεισσότερο ἀπ' δλους· μὰ γιατί;

— Γιατὶ αὐτὸς χάθηκε ἀπὸ τὴν πολλὴν ἀγάπη, Γιαννακό μου. Εἶναι μιὰ ψυχὴ δυνατὴ καὶ κολασμένη. Μπλέχτηκε μέσα στὰ πάθη, τυλίχτηκε, ἀγριεύτηκε, χιμάει νὰ ζεφύγει, μὰ ἀλί του, μπερδεύεται πιὸ πολύ... Δέρνει, μεθάει, βλαστημάει, γιὰ ν' ἀλαφρώσει· μὰ δλο καὶ πιὸ βαραίνει καὶ βουλιάζει... "Αν ἀγαποῦσε λιγότερο... "Οχι λιγότερο, διόρθωσε τὸ λόγο του εὐτὺς δὲ Μανολιός, ἀν ἀγαποῦσε πεισσότερο, θὰ μποροῦσε ίσως νὰ σωθεῖ..."

— Βάνω τὸ κεφάλι μου πῶς αὐτὸς δὲ σκότωσε τὸ Γιουσουφάκι... εἶπε δὲ Γιαννακός, ποὺ ἥθελε ἀκόμα κουβέντα. Πές μου το, νὰ σὲ χαρᾶ, Μανολίδ, νὰ ἡσυχάσω. Εἶναι δὲ Παναγιώταρος;

— "Ελα, Γιαννακό μου, κοιμήσου· δχι, δὲν εἶναι αὐτός.

— Δόξα σοι δὲ Θεός! ἔκαμε δὲ Γιαννακός εὐχαριστημένος κι ἔκλεισε τὰ μάτια.

“Εκλεισε κι δὲ Μανολιός τὰ μάτια, βιάζουνταν νὰ μείνει μόνος. Τὸν τελευταῖο τοῦτον καιρὸ τοῦ ἄρεσε, καὶ μέρα ἀκόμα, νὰ κρατάει τὰ μάτια σφαληχτά· τοῦ φαίνουνταν πῶς ἔβλεπε ἔτσι καθαρότερα τὴν ψυχὴ του.

Θυμόταν συχνά, τώρα τελευταῖα, ἔνα λόγο τοῦ γέροντά του Μανασῆ. Κάποτε εἶχε ἔρθει νὰ τὸν δεῖ ἔνας ἀσκητής κι ἐμεινε δλόκληρη τὴ μέρα μαζί του· ἀνοιγε τὰ μάτια του μιὰ στιγμή, ὕστερα πάλι βιαστικά τὰ σφαλνοῦσε. "Ανοιξε τὰ μάτια, γέροντά μου, εἶπε δὲ πάτερ Μανασῆς· ἀνοιξέ τα νὰ δεῖς τὰ θαμαστὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. — 'Εγὼ σφαλνῶ τὰ μάτια μου, τοῦ ἀποκρίθηκε δὲ ἀσκητής, καὶ βλέπω 'Εκείνον ποὺ τὰ 'καμε.'

“Ομοια σφαλνοῦσε τὸν καιρὸ τοῦτον κι δὲ Μανολιός τὰ μάτια γιὰ νὰ δεῖ τὸ Χριστό καὶ ν' ἀκούσει τὴ φωνή του. Διάβαζε μιὰ φράση ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, κι ὕστερα σφαλνοῦσε τὰ μάτια καὶ συνέχιζε τὴν πορεία. Μέσα στὸ δροσερὸ σκοτάδι ξεχώριζε καθαρὰ τὸ Χριστό, ντυμένο κάτασπρα, νὰ δδεύει μπροστά, καὶ πίσω οἱ μαθητές, κι ἐμπαινε κι αὐτός, κρυφά, στερνός, στὴ συνοδεία.

— Αὔριο ἔχουμε πολλὴ δουλειά, μουρμούρισε σφαλνόντας τὰ μάτια, πολλὴ καὶ δύσκολη — βόηθα, Χριστέ μου!

— Βόηθα, Χριστέ μου! ἀναστέναξε πάλι, σὰ νὰ μαύλιζε καὶ νὰ καλνοῦσε τὸ Χριστό μέσα στὴ νύχτα.

Κι δὲ Χριστός ἦρθε. Κι δταν, πρὶ νὰ χαράξει ἡ μέρα, δὲ Μανολιός βγῆκε ἀπὸ τὸν υπνο κι ἔκαμε τὸ σταυρό του, τ' ὅνειρο στραφτάλιζε στὸ νοῦ του, λαμπερό, σὰν τὸν αὐγερινό. Σὰ νὰ

περπατούσε, λέει, στήν ακρα μιᾶς λίμνης καταγάλανης· βιάζουνταν· ἀναμέριζε τὰ καλάμια καὶ τὶς λυγαριές καὶ προχωροῦσε. Μὰ δσο προχωροῦσε, τὰ καλάμια κι οἱ λυγαριές γίνουνταν ἄντρες καὶ γυναῖκες, χιλιάδες, πίσω του. Ἀγέρας φύσης κι δλοι τότε ὅρχισαν νὰ φωνάζουν: «Σκοτῶστε τον! Σκοτῶστε τον!»

“Εκαμε νὰ φύγει, μὰ ἔνα χέρι ἥρθε καὶ τοῦ πιασε τὸν δῆμο καὶ μὰ φωνὴ ἀκούστηκε: «Πιστεύεις; — Πιστεύω, Κύριε!» ἀποκρίθηκε δ Μανολίδος, κι δλομεμιᾶς ἔπεσε δ ἀγέρας κι οἱ ἄντρες κι οἱ γυναῖκες ἔαναγίνηκαν καλάμια. Κι ἔνας πλάτανος γεμάτος χελιδόνια ὑψώθηκε μπροστά του καὶ κελαηδοῦσε· κι ἀπάνω του κρέμουνταν ἔνα κορμὶ καὶ καμπάνιζε στὸν ἀγέρα· τινάχτηκε δ Μανολίδος σὰ νὰ φύγει· μὰ ἡ φωνὴ ἀκούστηκε πάλι: «Μὴ σταματᾶς, περπάτα!»

“Εσυρε φωνὴ καὶ ἔνπνησε· μὴ σταματᾶς, περπάτα, αὐτή ‘ναι ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ: πᾶμε!

Τινάχτηκε ἀπάνω, πλύθηκε, χτενίστηκε, ἔβαλε τὰ γιορτινά του, πήρε στὸν κόρφο του τὸ Εὐαγγέλιο καὶ σκούντηξε τὸ Γιαννακό.

— “Ε Γιαννακό, τοῦ φώναξε χαρούμενος, ξύπνα, τεμπέλη!

“Ανοιξε δ Γιαννακός τὰ μάτια, καμάρωσε τὸ φίλο του.

— Ντύθηκες σὰ γαμπρός, Μανολίδος, εἶπε, τὰ μάτια σου λάμπουν· τί καλὸ δνειρο εἰδες;

— Πᾶμε, εἶπε δ Μανολίδος, μὴ χάνουμε καιρό· συλλογίσου τὴν τρομάρα τοῦ Παναγιώταρου, συλλογίσου τὴν τρομάρα τοῦ χωριοῦ, ἔλα!

## IX

**Μ**ΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΕΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΝΑ ζεις πάρει μιὰ μεγάλη ἀπόφαση. Κατηφοροῦσε δ Μανολίδος τὸ βουνὸ δάναλαφρος, ἀεροπερπατώντας, δὲν ἀγγιζε τὴ γῆς, κι δξαφνα τοῦ φάνηκε πῶς είχαν ἀπλώσει οἱ ἀρχάγγελοι τὶς φτέρουγες καὶ τὸν κατέβαζαν ἀπὸ βράχο σὲ βράχο, σὰ νὰ ταν ἔνα ποκάρι σύννεφο καὶ τὸ φυσοῦσε ἀνάλαφρος ἀγέρας.

Πίσω του ἔτρεχε λαχανιαστὸς δ Γιαννακός, μὰ δὲν μποροῦσε νὰ τὸν προλάβει.

— Μωρέ, φτέρουγες ἔκαμες, θαρρῶ, Μανολίδο! τοῦ φώναξε· κοντοκρατήσου λίγο νὰ σὲ φτάσω!

Μὰ δ Μανολίδος νογοῦσε τὶς φτέρουγες κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του καὶ δὲν μποροῦσε νὰ περιμένει. Πδς μποροῦσε νὰ πεῖ στὶς φτέρουγες: σταθεῖτε νὰ περιμένουμε τὸ Γιαννακό;

— Θέλω μὰ δὲν μπορῶ, Γιαννακό μου, τοῦ φώναξε· βιάζουμαι.

“Ηταν οἱ ἵδιες φτέρουγες ποὺ τὸν ἀναβαστοῦσαν κι δταν σφαλνοῦσε τὰ μάτια κι ἀκολουθοῦσε τὸ Χριστὸ νὰ σπέρνει τὸ λόγο τὸν καλὸ στὴ γῆς τὴν ἀγαθὴ καὶ στὶς πέτρες. Πδς πετοῦσε, ἀκολουθώντας τὸ Χριστό, ἀπὸ τὴ Γεννησαρὲτ στὴν Ἰουδαία, πατώντας ἀνάλαφρα τὰ μικρὰ ἀγαπημένα χωριουδάκια μὲ τοὺς πιστοὺς φίλους — τὴν Καπερναούμ, τὴν Κανᾶ, τὰ Μάγδαλα, τὴ Ναζαρέτ, κι նστερα μ’ ἔνα πήδημα δρασκέλιζε τὴ Σαμάρεια, κι ἀπὸ κεῖ στ’ ἀγαπημένα λημέρια γύρα ἀπὸ τὴν Ιερουσαλήμ — τὴ Βηθανία, τὴ Βηθλεέμ, τὴ Βηθαβαρά, τὴν Τεριχώ, τοὺς Ἐμμαούς... “Ομοια καὶ σήμερα δ Μανολίδος πετοῦσε, σὰ ν’ ἀκολουθοῦσε πάλι τ’ ἀχνάρια τοῦ Χριστοῦ καὶ κατέβαινε στὴ

Λυκόβρυση. Κι δλο κι ἀλάφρωνε τὸ κορμί του, ἔνιωθε τὸ πρόσωπό του νὰ μερμιδίζει κι ἔνα νὰ πέφτουν τὰ λέπια ἀπὸ τὰ μάγουλά του καὶ γύρα ἀπὸ τὸ στόμα. "Ἐνιωθε νὰ λευτερώνεται ἡ σάρκα του, ν' ἀνοίγει τρυφερή σὰν τὴν καρδιὰ τοῦ καλαμιοῦ.

"Ο Μανολιός σταμάτησε σαστισμένος: ἔτρεμε ἡ καρδιά του — ἔνα χέρι, τὸ δὲ μὲ τὰ μάτια του, πέρασε ἀπάνω ἀπ' δλο του τὸ πρόσωπο καὶ τὸ χάδεψε, ἥσυχο, δροσερό, σὰν τὸ πρωινὸ ἀγεράκι τοῦ βουνοῦ...

"Ήταν σίγουρος, μὰ ἀκόμα δὲν τολμοῦσε νὰ βάλει τὸ χέρι καὶ νὰ δεῖ.

«Τὸ θάμα! τὸ θάμα!» συλλογίζουνταν κι ἔτρεμε.

"Ο Γιαννακός ἔφτασε λαχανιάζοντας· σήκωσε τὰ μάτια, κοίταξε τὸ Μανολιό, ἔσυρε φωνή:

— Μανολιό μου! Μανολιό μου! καὶ ρίχτηκε στὴν ἀγκαλιά του.

"Ο Μανολιός ἔβαλε τὸ χέρι στὸ πρόσωπό του, τὰ δάχτυλα ἀχόρταγα ἔψαξαν δλούθε: ἡ ἄγρια σάρκα είχε λιώσει σὰν τὸ κερί, ἔφούσκωσε τὸ ξαφρισμένο μούτρο, ἔσαναγύρισε στὸν ἄνθρωπο.

— Δόξα σοι δ Θεός... μουρμούρισε δ Μανολιός κάνοντας τὸ σταυρό του· δόξα σοι δ Θεός, συχώρεσε δ Θεός τὶς ἀμαρτίες μου...

— Μανολιό μου, φώναξε δ Γιαννακός καὶ τὰ μάτια του ἔτρεχαν, ἀσε νὰ σοῦ φιλήσω τὸ χέρι... Νίκησες τὸν πειρασμό, καθάρισε ἡ ψυχή σου, ἔψυγε ἡ βούλα τοῦ σατανᾶ ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου.

"Ο Γιαννακός ἀπλώσε τὴν τραχιά του παλάμη, χάιδεψε τὸ πρόσωπο τοῦ φίλου του, ώρα πολλή, ἀμίλητος.

— Ἐμπρός! εἶπε δ Μανολιός, μὴ χάνουμε καιρό!

"Ο ἡλιος πιὰ είχε προβάλει, ἀκούστηκαν τὰ κοκόρια καὶ τὰ σκυλιά στὸ χωριό, φάνηκε κάτω στὸν κάμπο, μέσα σὲ ἀνάλαφρη κατάχνια, τὸ πλούσιο κεφαλοχώρι.

— Ο Μανολιός στράφηκε στὸ σύντροφό του:

— Γιαννακό, εἶπε, δ, τι κάνω κι δ, τι πῶ τώρα κατεβαίνοντας στὸ χωριό, νὰ μὴ φέρεις ἀντίσταση. Νὰ ξέρεις, δὲν είμαι ἐγὼ ποὺ μιλῶ, είναι δ Χριστός ποὺ μὲ πρόσταξε: ἐγὼ ἔχτελῶ διατάγές, τίποτα ἀλλο· κατάλαβες, Γιαννακό μου;

— Τί θὰ κάμεις; Τί θὰ πεῖς; ρώτησε δ Γιαννακός ἀνήσυχος.

Σὰ νὰ τοῦ φάνηκε ξαφνικά πῶς δ φίλος του τὸν ἀποχαιρετοῦσε.

— "Ο, τι προστάζει δ Χριστός, σου λέω· τίποτ' ἀλλο. Κι

ἐγὼ δὲν ξέρω ἀκόμα καλὰ καλά· μὰ εἴμαι σίγουρος· νά 'σαι καὶ σὺ σίγουρος, Γιαννακό μου, νὰ τὸ πεῖς στὸ Μιχελή καὶ στὸν Κωσταντή, νὰ μήν ἀρχίσουν τὶς φωνές...

— Τί θὰ κάμεις; τί θὰ πεῖς; ξαναρώτησε δ Γιαννακός τρομαγμένος καὶ σταμάτησε.

— «Μὴ σταματᾶς, περπάτα!» μοδ φώναξε ἀπόψε δ Χριστός στὸν ὑπνο μου. Μὴ σταματᾶς, περπάτα, Γιαννακό μου. Κι ἔχε ἐμπιστοσύνη. Δὲν είδες, τώρα νά, πῶς ἔψυγε ἡ βούλα τοῦ σατανᾶ ἀπὸ πάνω μου; Γιατί, θαρρεῖς; Γιατί ἄκουσα τὴν φωνὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ μπῆκα χαράματα στὸ δρόμο· κι δχι βαρυγκομώντας, μὰ χορεύοντας. Καὶ σὺ μοδ φώναξες: «Στάσου!» Ποῦ νὰ σταθῷ, Γιαννακό μου; Πάει μπροστά δ Χριστός μὲ μεγάλες δρασκελιές.

Μὰ δ Γιαννακός κούνησε τὸ κεφάλι.

— "Ἐχω ἐμπιστοσύνη σὲ σένα, Μανολιό μου, εἶπε· τό δα χεροπιαστὸ ἀπάνω σου τὸ θάμα· μὰ δὲν ἔχω ἐμπιστοσύνη στὸν ἔσωτό μου· δὲν κάμεις τίποτα ποὺ νὰ ξεπερνάει τὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, θὰ φωνάξω, Μανολιό μου· εἴμαι ἀνθρώπος, κι δὲν είναι νὰ πάθεις τίποτα, δὲ θὰ σὲ ἀφήσω, θ' ἀντισταθῶ!

— Κι δὲν δ Θεός τὸ προστάζει;

— Θ' ἀντισταθῶ, ξανάπε δ Γιαννακός, κι δ Θεός θὰ μὲ συχωρέσει!

— "Ἄς μὴ μιλοῦμε, εἶπε δ Μανολιός· καλύτερα ἡ σιωπή, πᾶμε!

Γρηγόρεψαν τὸ βῆμα, ζύγωναν πιὰ στὸ χωριό· δ Κωσταντής φάνηκε τρεχάτος.

— 'Αδέρφια, φώναξε ως τοὺς είδε· ποῦ πάτε; γυρίστε πίσω! Τώρα ἔρχουμον στὸ βουνό νὰ σᾶς πᾶ νὰ μήν κατεβεῖτε· μεγάλο κακό θὰ γίνει σήμερα στὸ χωριό.

— Ο Παναγιώταρος; ρώτησε δ Μανολιός.

— "Ετοιμή ἡ θελιά του στὸν πλάτανο. 'Ο σεῖζης ἔημερώματα βάρεσε τὴν τρουμπέτα καὶ φώναξε τοὺς χωριανοὺς δλούς νὰ μαζωχτοῦν στὴν πλατεία, γυναίκες κι ἀντρες, γύρα ἀπὸ τὸν πλάτανο, νὰ δοῦν καὶ νὰ τοὺς πιάσει τρόμος.

— Πᾶμε πίσω! φώναξε δ Γιαννακός σαστισμένος καὶ στράφηκε κατὰ τὸ βουνό· ἔλα καὶ σύ, Κωσταντή!

— 'Εγδ ἔχω γυναίκα καὶ παιδιά, δὲν τ' ἀφήνω· μὰ ἐσεῖς, γιὰ τ' δνομα τοῦ Θεοῦ, γυρίστε πίσω!

— 'Εμεῖς, εἶπε δ Μανολιός προχωρώντας, γιὰ τ' δνομα τοῦ Θεοῦ, θὰ πᾶμε μπροστά! "Έλα, Γιαννακό, μὴ φοβᾶσαι. Κάποιος είναι μπροστά μας καὶ μᾶς γνέφει· δὲν τὸν βλέπεις;

Τότε γιὰ πρώτη φορά είδε δ Κωσταντής τὸ πρόσωπο, λαγα-

ρισμένο, καθαρό, τοῦ Μανολιοῦ.

— Μανολιό μου, φώναξε, πῶς έγινε τὸ θάμα;

— "Οπως γίνουνται τὰ θάματα, ἀποκρίθηκε ὁ Μανολιός χαμογελώντας· πολὺ ήσυχα, πολὺ ἀπλά, χωρὶς νὰ τὸ περιμένουμε... Μὰ μὴ χασομεροῦμε, ἀδέρφια, πᾶμε!

Πήρε ἀπὸ τὸ μπράτσο τὸν Κωσταντή, προχώρησαν γρήγορα κατὰ τὸ χωριό· πίσω δὲ Γιαννακὸς ὀκολουθούσε μουρμουρίζοντας.

— Κωσταντή μου, ξελεγε ὁ Μανολιός, μὴ φοβᾶσαι· τὸ χωριό δὲ θὰ χαθεῖ· ἔγω ἔρεω τὸ φονιά, γι' αὐτὸ βιάζουμαι.

— Ποιὸς εἰναι; ποιὸς; φώναξε ὁ Κωσταντής καὶ σταμάτησε χαρούμενος. 'Ο Θεός σοῦ τὸν δνείρεψε; Ποιὸς εἰναι;

— Μὴ ρωτᾶς, μὴ σταματᾶς, περπάτα! εἰπε ὁ Μανολιός κι ἡ φωνή του ήταν γεμάτη προσταγή κι ἀγάπη.

Πήραν φόρα κι οἱ τρεῖς καὶ σὲ λίγο ἔμπαιναν στὸ χωριό, σὰν τρία ἀλογα ποὺ τρέχουν.

'Η τρουμπέτα τοῦ σεῖζη ἀκούστηκε ἀγριεμένη, βιαστική· ἄνοιγαν οἱ πόρτες, ἔβγαιναν ἀλαλιασμένοι οἱ χωριανοί, γυναῖκες κι ἀντρες, ἔκαναν τὸ σταυρό τους κι ἔτρεχαν κατὰ τὴν πλατεία.

— Κουράγιο, ἀδέρφια! τοὺς φώναξε ὁ Γιαννακός, ὁ Θεός εἰναι μεγάλος!

— Τὸν κακό σου τὸν καιρό, σερσέμη! ἔγρουξε ἔνας γέρος, ποὺ κρατοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι τὸ ἐγγονάκι του κι ἔτρεχε· ὃν δὲ Θεός εἰναι μεγάλος, τώρα τὸν θέλω, δές φανερώσει τὸ φονιά!

Πέρασε δὲ γερο-Χριστοφής, φώναξε:

— Τώρα πᾶνε τὸ Γιουσουφάκι κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο μὲ λαμπάδες, μὲ μοσκολίβανα, μὲ κουφέτα· χήρεψε ὁ Ἀγάς καὶ τάχει χαμένα.

Μπουλούκια μπουλούκια περνοῦσαν οἱ χριστιανοὶ κι ἔτρεχαν.

'Ο Μιχελής εἶδε ἀπὸ μακριὰ τοὺς φίλους, ἔτρεξε· ήταν χλωμὸς κι ἀπελπισμένος. Μὰ ως εἶδε τὸ πρόσωπο τοῦ Μανολιοῦ, ἔσυρε χαρούμενη φωνή, ἀγκάλιασε τὸ φίλο.

— Μανολιό μου, έγιανες, έγιανες! Δόξα σοι δὲ Θεός!

— 'Ο Παναγιώταρος; ρώτησε δὲ Μανολιός.

— Τώρα θὰ τὸν φέρουν. Τὸν ἔχουν σπάσει στὸ ξύλο, δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ φέρει ἀντίσταση...

Ζύγωναν πιὰ στὴν πλατεία. 'Ο ήλιος εἶχε ἀνέβει ἔνα κοντάρι στὸν οὐρανό, ἀλαφρὸ ἀγεράκι φυσοῦσε, χαρὰ Θεοῦ, τὸ χωριό εἶχε πλημμυρίσει δροσάτη λάμψη. 'Ο γερο-πλάτανος, μὲ τὰ καινούρια χλωροπράσινα φύλλα του, θρόιζε χαρούμενος στὸ

ἀνάλαφρο ἀγεράκι. Οἱ γέροι σήκωναν τὰ μάτια καὶ τὸν κοίταζαν μὲ τρόμο· πόσες φορές, ξυπνώντας τὸ πρωί, δὲν εἶχαν δεῖ στὰ κλαριά του νὰ καμπανίζουν χριστιανικά κορμιά, ποὺ τόλμησαν νὰ σηκώσουν κεφάλι καὶ νὰ ζητήσουν λευτεριά...

— Ή ἄγρια φωνάρα τοῦ σεῖζη ἀκούστηκε:

— Τόπο, τόπο, γκιασούρηδες!

Πήγαινε μπροστά, θεόρατος, ἄνοιγε τόπο· πίσω του ἔρχουνταν δυὸς βαστάζοι κουβαλώντας τὸ σιδερένιο κρεβατάκι μὲ τὸ σκοτωμένο τουρκόπουλο· ὁ Ἀγάς τὸ χει σκεπάσει ἀπὸ τὰ πόδια ὃς τὸ πιγούνι μὲ τριαντάφυλλο καὶ γιασεμί, καὶ μονάχα τὸ χλωμό του πρόσωπο ἔμενε ζέστεκο, μὲ τὰ κατσαρὰ μαλλιά, μὲ τὰ δαγκαμένα χείλια. Κι εἶχε ἀπιθώσει πλάι του κι ἔνα πήλινο βαζάκι χιώτικη μαστίχα, νὰ μασάει στὸν "Αδη..."

Πίσω, δεμένος πιστάγκωνα, μὲ τὸ κεφάλι σπασμένο, μὲ τὰ κρέατα μπλαβισμένα ἀπὸ τὶς βουρδουλιές, σούρνονταν δὲ Παναγιώταρος. Τὰ μάτια του μονάχα ἀπόμεναν ἀκόμα δλοζώντανα καὶ κοίταζαν δεξιὰ ζερβά τοὺς χωριανοὺς μὲ μίσος.

— Δὲ λυπᾶσαι, μωρέ, τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά; τοῦ φώναξε ενας, μολόησε!

— Ο Παναγιώταρος στάθηκε ἀγριεμένος.

— Ποιὸς μὲ λυπᾶται ἔμένα; μούγκρισε.

— Εφτασε στὸν πλάτανο, ἀκούμπησε ἔξαντλημένος στὸ γέρικο κορμό καὶ μάχουνταν μὲ τὸν δμο του νὰ σφουγγίζει τὸν ἴδρωτα ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ τὸ κούτελό του.

— Ωστόσο εἶχαν ἀπιθώσει οἱ βαστάζοι τὸ Γιουσουφάκι κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο, στὸν Ἰσκιο· ἀναψαν δυὸς μεγάλες λαμπάδες στὰ πόδια του· κι ἔριξαν μιὰ φούχτα μοσκολίβανο σ' ἔνα ταψί κάρβουνα ἀναμμένα.

— Ο Μανολιός κι οἱ συντρόφοι του ἄνοιξαν δρόμο μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ στάθηκαν δλομπροστά, πλάι στὸ σκοτωμένο ἀγόρι. Μιὰ στιγμὴ στράφηκε δὲ Παναγιώταρος καὶ τοὺς εἶδε· τὸ μάτι του κοκκίνισε· τίναξε τὰ χέρια σὰ νὰ θελε νὰ σπάσει τὰ σκοινιά, ἔκαμε ἔνα βῆμα. Κι ἀξαφανα:

— Ανάθεμά σε, Μανολιό! μούγκρισε κι ἀκούμπησε πάλι ἔξαντλημένος στὸν πλάτανο.

— Κουράγιο, ἀδέρφι! τοῦ ἀπολογήθηκε δὲ Μανολιός· έχε τὰ θάρρη σου στὸ Θεό!

— Ο Παναγιώταρος ἄνοιγε τὸ στόμα, μὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη μιὰ φωνὴ τρόμου κίνησε ἀπὸ τὴν πόρτα του Ἀγάς, ἀντιστοίβαξε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα καὶ τρικύμισε τὸν ἀγέρα:

— 'Ο Ἀγάς!

Ντυμένος στὸ τσόχινο σαλβάρι μὲ τ' ἀσημόκλωνα κεντίδια, ζωσμένος μὲ τὸ φαρδὺ κόκκινο ζωνάρι, μὲ τὶς ἀσημένιες πιστόλες του καὶ τὸ μαυρομάνικο γιαταγάνι, ξεσκούφωτος, μὲ τὰ μάτια πρησμένα ἀπὸ τὸ κλάμα, δ' Ἀγάς προχωροῦσε δλομόναχος, βαριά, ἀργοπάτητα, καὶ μάχουνταν νὰ μὴν τρεκλίσει καὶ ντροπιαστεῖ. "Ολοὶ οἱ Ρωμιοὶ εἶχαν τὸ μάτι τους στυλωμένο ἀπάνω του, κι ἡταν ντροπὴ νὰ δεῖξει πῶς ἡταν μεθυσμένος ἢ πονεμένος καὶ δὲν μποροῦσε νὰ περπατήσει λεβέντικα. Εἶχε βάψει πηχτὴ καραμπογιὰ τὸ μουστάκι του καὶ τὰ φρύδια καὶ κάπου κάπου σήκωνε τὸ δεξό του χέρι, ξερίζωνε μιὰ τρίχα ἀπὸ τὸ μουστάκι του καὶ τὴν πετοῦσε· κοίταξε κάτω ἀπὸ τὰ φρύδια σὰν ταῦρος καὶ τὰ μάτια του ἡταν κατακόκκινα. Εἶχε βάλει μόσκο στὰ μαλλιά του καὶ στὶς ἀμασκάλες, καὶ στὸ διάβα του μύριζε δ' ἀγέρας, σὰ νὰ περνοῦσε κανένα βαρὺ θεριὸ ἀγκρισμένο.

Δὲ στράφηκε νὰ δεῖ τὸ Γιουσουφάκι, φοβήθηκε μὴν τὸν πάρουν τὰ κλάματα· στάθηκε κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο, κι δ σεῖζης ἄρπαξε τὸν Παναγιώταρο, τὸν ἔριξε στὰ πόδια τοῦ Ἀγᾶ καὶ τὸν κρατοῦσε ἀσάλευτο, μὲ τὴν πατούσα του.

Σήκωσε δ' Ἀγάς τὸ χέρι κι ἀκούστηκε ἡ φωνή του τσακισμένη, δλοβράχνιαστη.

— Γκιαούρηδες! Κάθε μέρα θὰ κρεμᾶ ἀπὸ ἐναν, δσο νὰ μοῦ φανερώσετε τὸ φονιά. "Ολο τὸ χωριὸ θὰ τὸ περάσω ἀπὸ τὸν πλάτανο! 'Απὸ τὴν μιὰ μεριά τῆς παλάντζας τὸ Γιουσουφάκι μου, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅλος δ κόσμος· θὰ κρεμάσω ὅλον τὸν κόσμο, γκιαούρηδες!

"Οσο μιλοῦσε, ἀγρίεινε· χτυποῦσε τὸ πόδι του στὴ γῆς, σὰν ἄλογο. Τὸ μάτι του καρφώνουνταν ἀπάνω στοὺς ἀντρες, ἀπάνω στὶς γυναικες καὶ βιάζουνταν πότε νὰ τοὺς φάει ὅλους. Τὸ στόμα του, τὰ μαλλιά του, οἱ ἀμασκάλες του ἀχνίζαν. "Εσκυψε, ἄρχισε νὰ κλοτσάει καὶ νὰ ποδοπατάει τὸν Παναγιώταρο· ἀπὸ τὰ χεῖλα του ἔβγαινε κίτρινος ἀφρός.

— "Ατιμε γκιαούρη, τοῦ φώναζε, ἐσύ, μωρέ, τὸ σκότωσες; Εσύ, μωρέ, τὸ Γιουσουφάκι μου;

— Ο Παναγιώταρος δὲ μιλοῦσε, μούγκριζε.

— Ιδρωσε δ' Ἀγάς, κουράστηκε, στράφηκε στὸ σεῖζη:

— Κρέμασέ τον! εἶπε.

Μὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη μιὰ φωνὴ ἀκούστηκε:

— Σταθεῖτε! Σταθεῖτε! Ἐγὼ κατέχω τὸ φονιά!

— Ο σεῖζης ξεγάντζωσε τὸ χέρι του ἀπὸ τὸ σβέρκο τοῦ Παναγιώταρου, τὸ πλήθιος ἀλάλαξε χαρούμενο καὶ κουνήθηκε νὰ δεῖ,

κι δ' Ἀγάς στράφηκε:

— Ποιός μιλησε; φώναξε· νὰ προβάλει!

— Ο Μανολιὸς προχώρησε ἥσυχος, στάθηκε δμπρὸς στὸν Ἀγά· δ σεῖζης ἔδωκε ἔνα σάλτο, ἔστησε τὸ αὐτί, τὸ κατωσάγονό του ἔτρεμε· εἶχε γίνει κίτρινος σὰν τὸ θειάφι.

— 'Εσύ μωρέ, κατέχεις τὸ φονιά; ἔκαμε δ' Ἀγάς κι ἄρπαξε τὸ μπράτσο τοῦ Μανολιοῦ καὶ τοῦ τὸ τίναζε λυσσασμένος.

— Ναι, ἔγὼ κατέχω τὸ φονιά.

— Ποιός εἶναι;

— 'Εγώ!

— Ο λαδὸς τρικύμισε χαρούμενος, οἱ γυναικες ἄρχισαν νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους, τὰ πρόσωπα φωτίστηκαν· σώθηκε τὸ χωριό!

— Σκασμός, γκιαούρηδες! φώναξε δ' Ἀγάς σηκώνοντας τὸ βούρδουλα.

— Ο Γιαννακὸς κουνοῦσε τὰ χέρια του, φώναξε: «Ψέματα! Ψέματα!» Ο Κωσταντῆς κι δ Μιχελῆς πάλευαν νὰ φτάσουν στὸν Ἀγά, φώναζαν, μὰ τὸ πλήθος ἔπεσε ἀπάνω τους, ἐπνιξε τὴ φωνή τους.

— Σωπάστε! Σωπάστε! Αὐτὸς εἶναι, αὐτὸς! Μὴ μιλᾶτε, νὰ σωθοῦμε!

— Ο σεῖζης γέλασε, χίμηξε ν' ἄρπαξει τὸ Μανολιό καὶ νὰ τοῦ περάσει τὴ θελιά· μὰ δ' Ἀγάς τὸν πέταξε πέρα, ζύγωσε, κοίταξε στὰ μάτια τὸ Μανολιό.

— 'Εσύ, μωρέ γκιαούρη; βρουχήθηκε.

— 'Εγώ!

— 'Εσύ τὸ σκότωσες;

— 'Εγώ, σοῦ λέω· κρέμασέ με. "Ασε τὸν Παναγιώταρο, εἶναι ἀθῶος.

— Ο Παναγιώταρος, μὲ γουρλωμένα μάτια, κοίταξε τὸ Μανολιό· ἀνοιγοκλειοῦσε τὸ στόμα, μὰ τὰ 'χε χαμένα, δὲν μποροῦσε νὰ μιλήσει... Ο Μανολιός, ἀλήθεια, σκότωσε; «Οχι! ὅχι! φώναζε μέσα στὸ νοῦ του· αὐτὸ δὲ γίνεται! Μπάς καὶ τὸ κάνει γιὰ νὰ γλιτώσει ἐμένα, ἀνάθεμά τον;»

— Δὲ θέλω! ἄρχισε νὰ φωνάζει καὶ χτυποῦσε τὸ πόδι του.

— Ο σεῖζης ἄρπαξε τὸ βούρδουλα.

— Σκασμός, γκιαούρη! τοῦ φώναζε.

— Ο Ἀγάς εἶχε δλότελα συνηφέρει ἀπὸ τὸ μεθύσι του, κοίταξε τὸ Μανολιό, μοχτοῦσε νὰ καταλάβει.

— Γιατί, μωρέ; τί σοῦ 'καμε;

— Ο διάολος μ' ἔβαλε καὶ τὸ σκότωσα, δὲ μοῦ 'καμε τίποτα, Αγά μου! Τὴ νύχτα ποὺ κοιμόμουν, ἄκουσα μιὰ φωνή: «Σκό-

τωσέ το!» και κατέβηκα στὸ χωριό μεσάνυχτα και τὸ σκότωσα.  
"Άλλο μὴ μὲ ρωτᾶς· κρέμασέ με!

"Ο σεῖζης πετάχτηκε μὲ τὴ θελιά· ἄρπαξε τὸ Μανολιό ἀπὸ τὸ μπράτσο.

Μέσα ἀπὸ τὸ γυναικομάνι τότε μιὰ φωνὴ πετάχτηκε, ἄγρια, ἀπελπισμένη:

— Εἶναι ἀθώος, Ἀγά μου, μὴν τὸν ἀκοῦς! Εἶναι ἀθώος! ἀ-θώος! ἀθώος!

— Σκασμός, γιβεντισμένη! ἀκούστηκαν γύρα τῆς φωνῆς καὶ χίμηξαν ἀπάνω στὴν Κατερίνα οἱ γυναῖκες νὰ τὴν πνίξουν.

— Τὸ κάνει, μωρέ, γιὰ νὰ σώσει τὸ χωριό μας! φώναξε ἡ χήρα: δὲν τὸν λυπάστε;

Μὰ οἱ γυναῖκες τὴν εἶχαν κιόλα ρίξει κάτω καὶ τὴ λαχπα-τούσσαν.

— Μανολιό μου! Μανολιό μου! φώναξε ἡ χήρα καὶ πάλευε νὰ γλιτώσει.

— Εἶναι ἀθώος! ἀθώος! ἀθώος! φώναξαν τότε κι οἱ τρεῖς φίλοι ποὺ εἶχαν καταφέρει ν' ἀνοίξουν δρόμο καὶ νὰ βρεθούν δύμρος στὸν Ἀγά.

— Αγά μου, εἶπε δι Μιχελής, τὸ κεφάλι νὰ μοῦ κόψεις, δὲν δ' ἀνθρωπος αὐτὸς εἶναι φονιάς... Εἶναι βοσκός μας, εἶναι ἄγιος δινθρωπος, μὴν τὸν ἀγγίξεις!

Ο Ἀγάς κοίταξε τὸ Μανολιό, ἀκούει τὶς φωνές, ἔβλεπε τὸ Γιουσουφάκι του, φουρκιζόταν, δὲν ἤξερε τὶ κρίση νὰ βγάλει. "Ολα μπερδεύουνταν μέσα του, ζαλίστηκε. «Φονιάς εἶναι τοῦτος, συλλογίζουνταν κοιτάζοντας τὸ Μανολιό, γιά μπάς κι εἶναι τρελός, γιά μπάς κι εἶναι ἄγιος; Ο διάολος νὰ μὲ πάρει, δὲν μπορῶ νὰ ξεχωρίσω!»

Αναψε, θύμωσε: στράφηκε στὸ σεῖζη, τοῦ δειξε τὸ Μανολιό:

— Στὸ μπουντρούμι! πρόσταξε· κι αὔριο θὰ βγάλω κρίση!  
Στράφηκε στὸ πλήθος:

— Ανάθεμά σας δλους, γκιαούρηδες! Ξεκουμπιστεῖτε ἀπὸ μπρός μου!

Σκόρπισε δ λαδὸς τρομαγμένος καὶ χαρούμενος, μαζεύτηκαν οἱ γειτόνοι κι οἱ γειτόνισσες νὰ τὰ πούν, δόξαζαν τὸ Θεό ποὺ βρέθηκε δ φονιάς.

— Λές νὰ ναι δ Μανολιός; ἔλεγε δ ἔνας στὸν ἄλλο. Μὰ αὐτὸς εἶναι ἄγιος ἀνθρωπος...

— Μὴν πολυξεψαχνίζεις, γείτονα· εἶναι, δὲν εἶναι, τί μᾶς νοιάζει; Φτάνει ποὺ μολόησε· θὰ κρεμαστεῖ αὐτός, θὰ γλιτώ-σουμε ἐμεῖς, δλα τ' ἄλλα κουροφέξαλα. Ο Θεός σχωρέσει τον!

— Μὰ γιατί τὸ κάνει; δὲν καταλαβαίνω. Γιατὶ, σίγουρα, δὲν εἶναι δ φονιάς· μὰ καὶ νὰ τ' αν...

— "Ε, δὲν τὸν ξέρεις τὸ Μανολιό; Εἶναι, δ καλότυχος, λίγο ἀλαφροῖσκιωτος. Τὸ κάνει, λέει, γιὰ νὰ σώσει τὸ χωριό... Ἀ-κούς ἐκεῖ! νὰ χαθεῖ αὐτὸς γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἄλλοι... Νά τ' ξε κουκούτσι μυαλό, θὰ τὸ κ'ανε ποτέ; Ποτέ! "Ασ' τον τὸ λοιπόν νὰ χτυπάει τὸ κεφάλι του!

Οἱ τρεῖς φίλοι εἶχαν μαζεύτει στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ Μιχελῆ. Ό Γιαννακός ἔδινε γροθιές στὸ κεφάλι του.

— Εγὼ φταίω, ἔγώ! Εγὼ δ κουτεντές, δ σερσέμης! Δὲν ἔπρεπε νὰ τὸν ἀφήσω νὰ κατέβει ἀπὸ τὸ βουνό. Δὲν ἔπρεπε νὰ τοῦ πᾶ τίποτα... Μὰ ποῦ νὰ τὸ βάλει δ νοῦς μου!

— Εἶναι ἄγιος... μουρμούρισε δ Μιχελῆς· δίνει τὴ ζωὴ του γιὰ νὰ σώσει τὸ χωριό...

— Πρέπει νὰ τὸν σώσουμε! φώναξε δ Κωσταντής ἀπελπι-σμένος. Πρέπει... πρέπει!

— Εγὼ νά τ' ξα τὴ δύναμη νὰ κάνω δ, τι ἔκανε δ Μανολιός, δὲ θά θελα νὰ μὲ σώσουν, εἶπε δ Μιχελῆς. Εἰδατε πᾶς ἔλαμπε τὸ μάτι του; πᾶς ἀστραφτε δλο του τὸ πρόσωπο ἥσυχο κι εύτυ-χισμένο; Εἶχε κιόλα μπει στὴν Παράδεισο· γιατί νὰ τὸν κατε-βάσουμε πάλι στὴ γῆς; Μακάρι νά μασταν κι ἐμεῖς μαζὶ του!

— Μὰ μποροῦμε! φώναξε δ Γιαννακός συνεπαρμένος· νὰ πάμε τώρα εύτὺς κι οἱ τρεῖς νὰ πούμε τοῦ Ἀγά πῶς ἐμεῖς δλοι τρυπάξαμε στὸ κονάκι τὴ νύχτα καὶ σκοτώσαμε τὸ Γιουσουφάκι του. Καὶ νὰ μᾶς κρεμάσει δλους μαζὶ ἀράδα στὸν πλάτανο· καὶ νὰ μπούμε δλοι μαζὶ ἀράδα στὴν Παράδεισο!

Ο Μιχελῆς κούνησε τὸ κεφάλι:

— Δὲν ἔχω τὴ δύναμη, Γιαννακό μου, εἶπε· ποῦ ν' ἀφήσω τὴ Μαριορή;

— Μήτε κι ἔγώ, εἶπε κι δ Κωσταντής· ἔχω γυναίκα καὶ παιδιά.

«Μήτε κι ἔγώ, συλλογίστηκε κι δ Γιαννακός· ἔχω τὸ γα-δουράκι μου; ποῦ νὰ τ' ἀφήσω;»

Μὰ δὲ μίλησε.

·Ωστόσο στὸ μπουντρούμι τὰ τέσσερα κεφάλια, ἀκουμπισμέ-να στὸν τοῖχο, περίμεναν. Κάτω στὸ χαμόι ποὺ βρίσκουνταν, δὲν ἀκούγαν τὴ βουή καὶ τὶς φωνές του ἀπάνω κόσμου· ἀπὸ ἔνα στρογγυλὸ φεγγίτη ψηλὰ ἔμπαινε μονάχα λιγοστὸ φῶς, κι αὐτὸν νεκρίκιο.

— Πεινδ... στέναξε δι γερο-Πατριαρχέας.

— "Ολοι πεινοῦμε και διψοῦμε, ἔκαμε δι παπα-Γρηγόρης, μὰ κάνουμε ύπομονή. 'Ο Θεός εἶναι μαζί μας στὸ λάκκο αὐτὸν τῶν λεόντων' ἔχετε ἐμπιστούνη.

— Τὴν ὥρα τούτη θὰ κρεμοῦν τὸν κακομοίρη τὸν Παναγιώταρο, εἰπε διάσκαλος· αὔριο δι σειρά μας· ἀς φανοῦμε ἀντρες, ἀς νικήσουμε τὴν πείνα, τὴ δίψα και τὸ φόβο.

Στράφηκε στὸ διπλανὸν του:

— Κουράγιο, γερο-Λαδᾶ, εἰπε· βλέπεις τώρα πὼς ἐγώ 'χα δίκιο; Πόσες φορὲς δὲ σοῦ 'λεγα: «Τὶ θησαυρίζεις γερο-Λαδᾶ; Κανένα ἀπὸ τὰ σεντούκια σου μὲ τὸ χρυσάφι δὲ θὰ ῥθεῖ μαζί σου στὸ μνῆμα· κάμε μιὰ καλὴ πράξη· αὐτὴ θὰ ῥθει μαζί σου ἵσαμε τὸ βῆμα τοῦ Θεοῦ και θὰ σὲ ὑπερασπίσει.» Τὶ λέες τώρα; δὲν τὸ μετανιώνεις;

— Ο γερο-Λαδᾶς ἀναστέναξε· γύρισε τὸ φτενὸν μαδημένο κεφάλι, κοίταξε τὸ δάσκαλο μὲ μίσος, δὲν ἔβγαλε ἄχνα.

— Αὔριο εἶναι δι σειρά σου, γερο-Λαδᾶ, εἰπε τότε κι δι παπα-Γρηγόρης, θὰ παρουσιαστεῖς μπρὸς στὸ Θεό, πρέπει νὰ ξομολογηθεῖς. Σκύψε, θυμήσου τὶ καλὰ ἔκαμες στὴ ζωὴ σου, θυμήσου τὶ κακά, και ζήτησε συχώρεση ἀπ' τὸ Θεό. Εἶναι ἀκόμα καιρός.

— Δὲν ἔκαμα κανενὸς κακό, μουρμούρισε δι γερο-Λαδᾶς βαριεστημένος, δὲν ἔκαμα κανενὸς καλό, δὲ σκότωσα κανέναν, εἴμαι ἀθώος.

— Δὲν ἔκαμες κανενὸς κακό, γερο-Λαδᾶ; φώναξε δι γερο-Πατριαρχέας. Τώρα ποὺ είμαστε μπροστὰ στὸ λάκκο, θὰ σοῦ τὰ πᾶ δλα ἀπὸ τὴν καλή· δὲ βαστῶ πιά! Δὲν ἔκαμες κανενὸς κακό, μωρέ; Και τῆς χήρας τῆς 'Ανεξίνας ποιὸς πούλησε τὸ σπίτι; Και τοῦ γερο-'Ανεστη ποιὸς ἔφαε στὸν πλειστηριασμὸν τ' ἀμπελοχώραφα; Και τὰ δρφανὰ ποὺ γυρίζουν στοὺς δρόμους; Και τὴν ἴδια σου τὴν κόρη, μωρέ, τὴν 'Αργυρούλα, ποιὸς τὴ σκότωσε; 'Εσύ, ἐσύ, ἀπὸ τὴν τσιγκουνιά σου! Τώρα, τράβα στὸ Θεό νὰ δώσεις λόγο!

— Ο γερο-Λαδᾶς φρένιασε, ζωντάνεψε, τινάχτηκε ἀπὸ τὸν τοῖχο.

— Εἰπε δι γάιδαρος τὸν πετεινὸν κεφάλα! τσίριξε· ἔχεις μούτρα κι δι φεντιά σου νὰ κατηγορᾶς τοὺς ἄλλους! Μὰ ἀν πιάσω κι ἐγὼ νὰ βγάλω τ' ἀπλυτά σου στὴ φόρα, κακομοίρη! Τὶ ἤρθες νὰ κάμεις, μωρὲ ἀρχοντογόύρουνο, και σὺ στὸν κόσμο; 'Εφαες τὸν περιδρόμο, ήπιες τὸν ἄμπακα, ἀτίμασες γυναίκες, γέμισες τὸ χωριό μας και τὰ γυροχώρια μὲ τὰ μπαστάρδια σου... Τεμπέλιασες και κοπροσκύλιασες δλη σου τὴ ζωὴ, τὰ 'καμες

πλακάκια μὲ τοὺς Τούρκους, δλο τεμενάδες και πεσκέσια... Κοτζαμπάσηδες, δεσποτάδες, παπάδες, δλοι σας ἔνα μὲ τὸν Τούρκο... Και τὴν ἴδια σου τὴ γυναίκα, ποὺ ἦταν ἄγιος ἀνθρώπος, ἐσύ, μωρέ, δὲν τὴν ἔκαμες; Δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ βαστάξει τὶς ἀσωτίες σου, ή κακομοίρα, τὴν ἔσκασες!

Χύθηκε δι γερο-Πατριαρχέας νὰ τὸν ἀρπάξει ἀπὸ τὸ λαιμό, μὰ οἱ ἄλλοι δυὸ μπῆκαν στὴ μέση, τοὺς χώρισαν.

Ο γερο-Λαδᾶς είχε φρενιάσει, δλη του τὴ ζωὴ κατάπινε, σώπαινε, καμώνουνταν τὸν κουτό, ἔκανε τεμενάδες κι αὐτός, ἔλεγε ψέματα, γιὰ νὰ τὰ 'χει καλὰ μὲ τοὺς δυνατούς. Μὰ τώρα, δμπρὸς στὸ θάνατο, ξέσπασε. 'Ηθελε δλα νὰ τὰ πεῖ, δλα νὰ τ' ἀναξεράσει, νὰ βγάλει τὸ ἄχτι του, νὰ μὴ θαρροῦν πὼς αὐτοὶ 'ναι καλύτεροι του. Φόρα τὸ λοιπὸν δλα, τὶ ἀνάγκη πιὰ τοὺς είχε;

Στράφηκε στὸν παπά:

— Και τοῦ λόγου σου, δηγιε 'Ονούφριε, ποὺ θές νὰ μὲ ξομολογηθεῖς, σούριξε, μὲ τί μούτρα, δὲ μού λές, θὰ παρουσιαστεῖς μπροστὰ στὸ Θεό; Πᾶς κι ἔρχεσαι στὸ χωριό και κορδώνεσαι σὰν κόκορας, τρώει κι ἡ ἀγιοσύνη σου τὸ καταπέτασμα, κι δὲν ἔρθει ἔνας φτωχός, τὴν ὥρα ποὺ τὴν τυλώνεις, και σοῦ χτυπήσει τὴν πόρτα, μαλακώνεις τὴ φωνή σου, γεζουίτη, και λές: «Ο Θεός νὰ σὲ κυβερνήσει, ἀδερφε μου· κι ἐγώ πεινῶ!», και τὴν ὥρα ἔκεινη τρέχουν τὰ ξίγκια ἀπὸ τὰ γένια σου, τραγόπαπα! Κι ἀλίμονο στὸν κακομοίρη τὸ φτωχὸ ποὺ θὰ πεθάνει και δὲν ἔχει τὰ θαφτικά του· τὸν ἀφήνεις και βρωμίζει! Έχεις πάντα ἀνοιχτὴ τὴν παλάμη σου και μοσκοπούλας τὸ Χριστό. Τόσο διγιασμός, τόσο δι βάφτιση, τόσο τὸ εύκέλαιο, τόσο δι στεφάνωση — ἔβγαλες και σὺ ταρίφα, ἀγιογύδητη, και τὴν κόλλησες στὴν πόρτα τῆς Παράδεισος και στέκεσαι ἀπόξω και τελαίζεις: «Πλέρωσε, ραγιά, πλέρωσε, ἀλλιώς δὲν μπαίνεις!» Όριστε μούτρα ποὺ θὲν νὰ ξομολογήσουν τὸ γερο-Λαδᾶ, τὸν ἄγιον ἀνθρώπο, ποὺ δλη του τὴ ζωὴ πεινοῦσε, ποὺ ἤθελε νὰ πιεῖ ἔνα ποτηράκι κρασί κι ἔτρεμε, ποὺ περπατοῦσε κουρελής, ξυπόλυτος, πεινασμένος, σὰν ἀληθινὸς ἀπόστολος... Έγώ, μωρέ, νὰ σὲ ξομολοήσω, ταυραμπά!

Ο παπα-Γρηγόρης ἄκουε μὲ σκυμμένο κεφάλι, μὲ χριστιανικὴ τάχατε ἔγκαρτέρηση. Μὰ μέσα του ἔβραζε· ἤθελε νὰ χιμήξει ἀπάνω στὸ κοκαλιάρικο αὐτὸδ λαρύγγι, νὰ τὸ στρίψει, νὰ μὴ φωνάζει πιὰ τὸ ἀναθεματισμένο. Πού δι στερνιάσει, τὸ ἄτιμο, τόσο φαρμάκι! Αὐτὰ λοιπὸν είχε μέσα του δι τσιφούτης, τόσα χρόνια, και τώρα ξερνάει τὴν ψυχή του και τὰ βγάνει στὴ φόρα!

— Λέγε, λέγε, Λαδᾶ μου, είπε ψευταναστενάζοντας, δ Χρι-  
στός υπόφερε περισσότερο από μένα τὸν ἀμαρτωλό, βρίστηκε,  
συκοφαντήθηκε, μαστιγώθηκε, σταυρώθηκε καὶ δὲ μίλησε...  
Κι ἔγώ θὰ μιλήσω; Λέγε, λέγε, Λαδᾶ μου!

‘Ο γερο-Λαδᾶς ἄνοιγε πάλι τὸ στοματάκι του νὰ τὸν συγυ-  
ρίσει, μὰ δάσκαλος μπῆκε στὴ μέση:

— Ντροπή, ἀδέρφια, φώναξε: λίγες ώρες μᾶς μένουν ἀκόμα,  
κι ἀντὶ νὰ ὑψώσουμε τὴν ψυχή μας στὸ Θεό, ἐμεῖς τὴ βουλιά-  
ζουμε στὰ ἐπίγεια πάθη... Σώπα πιά, γερο-Λαδᾶ, είπε, είπες,  
ξεθύμανες· καὶ σεῖς, ἀδέρφια, σωπάστε· δὲν ἔχουν τέλος οἱ  
ἀμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου.

‘Ο γερο-Λαδᾶς χιχίρισε:

— Κακομοίρη δάσκαλε, είπε, ἐσένα τί νὰ σοῦ πᾶ; Πλυμένα  
κι ἀπλυτά σου εἶναι τὰ ἴδια: λίγο τὸ μυαλούδάκι σου, λίγο καλό,  
λίγο κακὸ μπόρεσες νὰ κάμεις. “Ηθελες, κακομοίρη, νὰ κάμεις  
μεγάλο καλό, μὰ δὲν μπόρεσες· θήθελες νὰ κάμεις μεγάλο κακό,  
μὰ δὲν μπόρεσες. Ψιλοδουλειές. Ψιλικατζίνα ἡ ψυχή σου,  
πουλούσε σὲ λογικές τιμές πλάκες, κοντύλια, χαλκομανίες, γο-  
μολάστιχα, φυλλάδες... Δάσκαλος. Πουλούσες καὶ φουνκες,  
λόγια παχιά, μὰ τὰ πίστευες· χαλάλι σου.

Βιάζουνταν νὰ προφτάσει νὰ τὰ πεῖ δλα, ν' ἀλαφρώσει· στρά-  
φηκε στοὺς ἄλλους δυό:

— Τί μοῦ κατεβάσατε τὰ μοντρα; τσίριξε, καὶ τὰ ματάκια  
του σπίθισαν. Σκαλίζοντας σκαλίζοντας βγάνει ἡ δρυιθα τὰ  
μάτια της... ‘Ορίστε τώρα, βγάλατε τὰ μάτια σας κι οἱ δυό,  
μὲ γειὰ χαρά σας!

‘Ο παπα-Γρηγόρης σήκωσε τὰ μάτια, ἔγνεψε στὸν Πα-  
τριαρχέα: «Μήν τοῦ μιλᾶς!» Κι δ γερο-ἄρχοντας ἔδωκε τόπο  
στην δργή, σώπασε.

‘Ο δάσκαλος τινάχτηκε, ἀκουσε βήματα νὰ ζυγώνουν.

— Ερχουνται... μουρμούρισε κι ἡ καρδιά του κόπηκε.

‘Ο παπα-Γρηγόρης στράφηκε στὸ γερο-Λαδᾶ, ἀπλωσε τὸ  
χέρι νὰ τὸν βλογήσει.

— Συγχωρεμένος νά σαι, ἀδερφέ μου, είπε μ' ἐπίσημη φωνή,  
συγχωρεμένος νά σαι γιὰ τὰ δσα εἰπες. “Ἐβγαλε δλες τὶς ἀκ-  
θαρσίες ἡ ψυχή σου, ἀλάφρωσε. Χωρὶς νὰ τὸ θές, δυστυχισμέ-  
νε, ξομολοήθηκες· δ Θεός θὰ σὲ συχωρέσει γιὰ δλα τὰ κακά  
που ἔκαμες στὴ ζωή σου. Σήκω ἀπάνω, γερο-Λαδᾶ, ἔφτασε ἡ  
σειρά σου!

Μὰ δ γερο-Λαδᾶς σωριάστηκε χάμω καὶ σπάραζε.

‘Ακούστηκαν βρισιές, φωνές, τσαλαπατήματα· ἡ πόρτα ἀ-

νοιξε, ἔδωκε δ σεῖζης μιὰ σπρωξιά, δ Παναγιώταρος κι δ Μα-  
νολιδς κύλησαν μέσα, ἀντιχτύπησαν στὸν τοῖχο, κι ἐκλεισε ἡ  
πόρτα.

— Μανολιό, φώναξε δ Πατριαρχέας, τί γυρεύεις ἔδω; Γιατί  
σ' ἔφεραν;

— Μωρὲ Παναγιώταρε, ἔκαμε δ δάσκαλος, ζεῖς ἀκόμα; Δὲ  
σὲ κρέμασαν; Δόξα σοι δ Θεός.

— Ζῶ, ἀνάθεμα τὴν ώρα! βρουχήθηκε δ Παναγιώταρος καὶ  
κουλουριάστηκε στὴ γωνιά του.

‘Ο γερο-Λαδᾶς ἀνασήκωσε τὸ κεφάλι, κάρφωσε τὸ μάτι στὸν  
Παναγιώταρο, ἀπλωσε τὸ χέρι νὰ τὸν ἀγγίξει.

— Ζεῖς, μωρέ; τοῦ κάνει. Γιατί δὲ σὲ κρέμασαν; Μετά-  
νιωσε δ Ἀγάς; Μετάνιωσε, μωρέ; ρωτοῦσε κι ἡ καρδούλα  
του ἔτρεμε.

Μὰ κανένας δὲν τοῦ ἀποκρίθηκε.

— Ξάπλωσε, Μανολιό μου, είπε δ παπα-Γρηγόρης, πάρε  
ἀνάσα...

— Μίλησε μας, Μανολιό, πρόσταξε δ ἄρχοντας· δὲν μπο-  
ροῦμε νὰ περιμένουμε· βρέθηκε δ φονιάς;

— Βρέθηκε, ἀποκρίθηκε δ Μανολιός.

— Ποιός; Ποιός; Ποιός; ἔπεσαν ἀπάνω του κι οἱ τέσσε-  
ρεις καὶ φώναζαν.

— ‘Εγώ! ἀποκρίθηκε πάλι δ Μανολιός.

— ‘Εσύ;

‘Αποτραβήχτηκαν κι οἱ τέσσερεις κοιτάζοντας τὸ Μανολιό  
μὲ ἀνοιχτὸ στόμα. Κάμποστη ώρα κανένας δὲ μιλοῦσε.

— Αὐτὸ δὲ γίνεται! φώναξε τέλος δ γερο-ἄρχοντας, ἀφοῦ  
πέρασε ἀπὸ τὸ νοῦ του ἀλάκερη ἡ ζωὴ τοῦ Μανολιοῦ. Αὐτὸ  
δὲ γίνεται! ‘Οχι, δχι, τὰ նστερα τοῦ κόσμου!

— Μήτε κι ἔγω τὸ δέχουμαι, είπε δ δάσκαλος. Γιατί νὰ τὸ  
σκοτώσεις; Μπορεῖς ἐσύ, Μανολιό, νὰ σκοτώσεις; Δὲν μπορεῖς.

Μονάχα δ παπα-Γρηγόρης κοίταζε τὸ Μανολιό καὶ δὲ μι-  
λοῦσε.

— Γιατί δὲν ἀπαντᾶς, Μανολιό; ράντησε δ Πατριαρχέας.

— Τί νὰ πῶ, ἄρχοντά μου; ἔκαμε δ Μανολιός σκουπίζοντας  
τὸν ἰδρώτα ἀπὸ τὸ πρόσωπό του· ἔγω μαι δ φονιάς, τίποτα ἄλλο  
δὲν ἔχω νὰ πῶ. Δὲ φτάνει;

— Φτάνει! φώναξε δ γερο-Λαδᾶς· φτάνει, Μανολιό, παιδί  
μου! Βρέθηκε δ φονιάς, γλιτώσαμε ἐμεῖς, ὑπάρχει Θεός!

‘Ο Μανολιός σούρθηκε στὸ λιγοστὸ φῶς ποὺ ἔμπαινε ἀπὸ τὸ  
φεγγίτη, ἔβγαλε ἀπὸ τὸν κόρφο του τὸ μικρὸ Εδαγγελιάκι, τὸ

άνοιξε στήν τύχη, άρχισε νὰ διαβάζει καὶ ν' ἀφήνει πίσω του τοὺς ἀνθρώπους... Μπῆκε στὸ καῖκι μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, τρύπωξε ἀνάμεσα στοὺς ἀποστόλους, ἐνοίχτηκαν στὴ λίμνη τῆς Γεννησαρέτ, σηκώθηκε σφοδρὸς ἄνεμος... Ὁ Χριστὸς εἶχε κουραστεῖ νὰ μιλάει δλημέρα στοὺς ἀνθρώπους, εἰχε γείρει στήν πλώρα, ἀπάνω στὰ δίχτυα, κι ἀποκοιμήθηκε... Κι ὥστόσ δο βοριὰς δλο καὶ δρίμωνε, κατέβαινε ἀπὸ τὰ βουνά του Γαλαάδ, ταρακουνοῦσε τὴ λίμνη, καὶ τὰ κύματα χτυποῦσαν μανιασμένα τὴ μικρὴ ψαροπούλα. Οἱ μαθητὲς πάνιασαν ἀπὸ τὸν τρόμο.

— Χαθήκαμε! μουρμούριζαν, χαθήκαμε! Νὰ ξυπνήσουμε τὸ Δάσκαλο!

Μὰ κανένας δὲν τολμοῦσε νὰ χαλάσει τὸν ἄγιο ὅπνο. Ζύγωσε δὲ Πέτρος, ἔσκυψε, εἶδε στὸ φῶς μιᾶς ἀστραπῆς τὸ πρόσωπο του Χριστοῦ γαλήνιο, εὐτυχισμένο, νὰ χαμογελάει.

— Ξύπνα τον! Ξύπνα τον! φώναζαν στριμωγμένοι πίσω του οἱ μαθητές.

‘Ο Πέτρος πήρε κουράγιο, ἀπλωσε τὸ χέρι, ἀγγιξε ἀλαφριὰ τὸ Χριστὸ στὸν ὄμοιο.

— Δάσκαλε, τοῦ κάνει, ξύπνα, χανόμαστε!

‘Ανοιξε τὰ μάτια του δὲ Χριστός, κοίταξε τοὺς ἀποστόλους που ἔτρεμαν, κούνησε τὸ κεφάλι, μουρμούρισε μὲ πικρία:

— Τόσον καιρὸ ἔμεινα μαζὶ σας κι ἀκόμα δὲν πιστέψατε;

‘Άναστεναξε, σηκώθηκε, στάθηκε δρθιος στήν πλώρα, σήκωσε τὸ χέρι στὸν ἄνεμο.

— Σώπα! τοῦ κάνει.

Χαμήλωσε τὸ χέρι στὴ μανιασμένη λίμνη.

— Γαλήνεψε! τῆς κάνει.

Καὶ μονομιᾶς σώπασε δὲ ἀγέρας, γαλήνεψαν τὰ κύματα, ξαστέρωσε πάλι καὶ γέλασε δὲ κόσμος.

Τίναξε δὲ Μανολιὸς τὸ κεφάλι, κοίταξε γύρα τοὺς πέντε συντρόφους, καὶ τὰ γαλάζια μάτια του ἔλαμπαν εὐτυχισμένο, γαληνεμένα σὰν τὰ νερὰ τῆς λίμνης Γεννησαρέτ.

‘Ο γερο-Λαδᾶς εἶχε ζωντανέψει, εἶχε σηκωθεῖ τώρα δρθιος καὶ πηγανιόρχουνταν τρίβοντας τὰ χέρια του.

— Βρέθηκε δὲ φονιάς, δόξα σοι δὲ Θεός, γλιτώσαμε. Κακόμοιρε Μανολιό, σὲ λυποῦμαι μὲ πάλι καλά φτωχὸς ἦσουν, παρακεντές, καὶ νέος ἀκόμα, δὲν εἶχες δοκιμάσει τὴ γλύκα τῆς ζωῆς, δὲν πειράζει ποὺ πεθαίνεις. Πάλι καλὰ ποὺ τὸ μολόγησες καὶ γλίτωσα.

Σταμάτησε, ἔριξε μιὰ λοξὴ ματιὰ στοὺς συντρόφους, σούφρωσε τὰ χείλια.

«Πῶς διάολο νὰ τὰ μπαλώσω, συλλογίστηκε, πῶς διάολο, τώρα ποὺ γλίτωσα, νὰ τὰ μπαλώσω μὲ αὐτὸν τὸν τραγόπαπα καὶ μὲ τὸν κολασμένο τὸν Πατριαρχέα, ποὺ τὸν εἴπα ἀρχοντογούρουνο; Γιὰ τὸ δάσκαλο, πεντάρα δὲ δίνω μὲ γιὰ τοὺς ἄλλους; Βιάστηκα, τὴν ἔπαθα, πάει πιά! Πάλι καλὰ ποὺ γλίτωσα!»

‘Ο γερο-Πατριαρχέας κοίταξε τὸ Μανολιό, ποὺ ήταν βυθισμένος στὸ ἀνάγνωσμα του Εὐαγγέλιου, κι ἡ καρδιά του εἶχε ἀναστατωθεῖ· ἔσκυψε στὸν παπὰ δίπλα του:

— Γέροντά μου, εἴπε σιγά, ἔνα πράμα μπῆκε στὸ νοῦ μου...

‘Ο παπα-Γρηγόρης κατάλαβε, ξερόβηξε:

— Μὴ σκαλίζεις, ἀρχοντά μου, εἴπε, ἄσε, κι δ,τι θέλει δ Θεός...

— Μὰ ἀν εἶναι ἀθῶος; ἀν τὸ κάνει γιὰ νὰ σώσει τὸ χωριό; Νὰ τὸν ἀφήσουμε; δὲν εἶναι ἀμαρτία; Τὸ παίρνεις ἐσύ τὸ κρίμα στὸ λαιμό σου;

— ‘Ο Θεός εἶναι πολυέσπλαχνος, εἴπε δ παπάς, θὰ μὲ συχωρέσει.

— ‘Ο Θεός θὰ σὲ συχωρέσει, γέροντά μου, μπορεῖ, μὲ οἱ ἀνθρῶποι;

— “Οταν τὰ χωρίῳ ἔγῳ καλὰ μὲ τὸ Θεό, εἴπε καμαρώνοντας δ παπάς, δὲ φοβᾶμαι τοὺς ἀνθρώπους.

— “Ωστε λοιπόν...

‘Ο δάσκαλος, πού χεζούσει κι αὐτὸς κι ἄκουε, μπῆκε στὴ μέση:

— “Ἄς μὴν πολυσκαλίζουμε, εἴπε, δς ἀφήσουμε τὸ Θεό... Αὐτὸς ξέρει. Κι υστερα, δς μὴν ξεχνοῦμε πῶς δ Μανολιὸς μὲ τὸ κόλπο αὐτὸ σώζει τὴν ψυχὴ του μικρὸ πράμα εἶναι αὐτό;

— Τεράστιο! βεβαίωσε δ παπάς χάνει τὴν πρόσκαιρη ζωή, μὲ κερδίζει τὴν αἰώνια... Εἶναι σὰ νὰ δίνεις μιὰ μπακιρένια δεκάρα κι εἰσπράττεις ἔνα ἔκατομμύριο χρυσὲς λίρες... Εγνοια σας, ξέρει τί κάνει δ Μανολιός...

— Κατὰ βάθος εἶναι πονηρούτσικος... εἴπε δ δάσκαλος καὶ κοίταξε χαμογελώντας τὸ Μανολιό, ποὺ εἶχε τώρα σηκώσει τὰ μάτια του ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο κι ἔλαμπε τὸ πρόσωπο του.

‘Ο σειζης πρόβαλε, χιμηξε, δρπαξε τὸ Μανολιό:

— Κόπιασε, γκιαούρη, τοῦ φώναξε, δ Ἀγάς σὲ θέλει.

— Στ’ δνομα τοῦ Θεοῦ, μουρμούρισε δ Μανολιός, ἔκαμε τὸ σταυρό του κι ἀκολούθησε τὸν ἄγριο ἀνατολίτη.

‘Ο Ἀγάς κάθουνταν στὸν δοντὰ διπλογόνατος, κάπνιζε τὸ μακρὺ τσιμπούκι κι εἶχε τὸ Γιουσουφάκι δίπλα του. Μεσημέρι, κάψα πολλή, τὸ Γιουσουφάκι εἶχε ἀρχίσει πιὰ νὰ μυρίζει.

Η Μάρθα ή σκλάβα μπήκε καμπουρίζοντας, γλίστρησε άθρυβα, κρατούσε μιάν άγκαλιά φρέσκα τριαντάφυλλα και γιασεμιά κι άγιοκλήματα, τὰ σώριασε ἀπάνω στὸ μισοσάπητο κορμὶ κι ἔφυγε τρεχάτη, μὴν μπορώντας νὰ βαστάξει τὴ βρώμα.

Μά δ Ἀγάς, βυθισμένος στὸν πόνο του, δὲν ἔνιωθε τίποτα, κάπνιζε τὸ τσιμπούκι κι εἶχε πέσει σὲ λογισμούς. Φαίνουνταν πιὸ κουρασμένος, πιὸ γαληνεμένος, «ἔτσι ήταν γραμμένο», συλλογίστηκε σήμερα τὸ πρώτι, «ἔτσι ήταν γραμμένο...», κι ἀπὸ τότε μέρωσε λίγο. Ἐριέ τὸ κρίμα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους στὸ Θεό κι ήσυχασε. Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὰ βάλει μὲ τὸ Θεό; Αὐτὸς ἔτσι τὸ θέλει, ἔτσι τὸ γραψε' δ, τι γίνεται, θέλημα δικό του, σκύψε τὸ κεφάλι καὶ σώπα... Αὐτὸς εἶχε γραμμένο πῶς θὰ συναντήσει δ Ἀγάς τῆς Λυκόβρυσης τὸ Γιουσουφάκι στὴ Σμύρνη· αὐτὸς εἶχε γράψει καὶ ποιὸς θὰ σκοτώσει τὸ Γιουσουφάκι· αὐτὸς εἶχε γράψει κι αὐτὸς θὰ βρεθεῖ δ φονιάς... «Ολα εἶναι γραμμένα...

Εἰδε τὸ Μανολιό νὰ μπαίνει, ἀπίθωσε τὸ τσιμπούκι στὴν ψάθα δπου ήταν διπλογονατισμένος, σταύρωσε τὰ χέρια.

— Ἀκου τὸ λόγο ποὺ θὰ σοῦ πῶ, Μανολιό, εἴπε ήσυχα.

Στράφηκε στὸ σεῖζη:

— Δὲ σὲ χρειάζουμαι, πήγαινε νὰ σταθεῖς ἀπόξω ἀπὸ τὴν πόρτα.

Κοίταξε τὸ Μανολιό:

— Εἶδα δνειρό πῶς ἐσύ δὲ σκότωσες τὸ Γιουσουφάκι μου... Σώπα, γκιαούρη, ἄσε νὰ μιλήσω! Τὸ κάνεις γιὰ νὰ γλιτώσεις τὸ χωριό· θά 'σαι τρελός ή ἀγιος, δική σου δουλειά... «Ησυχασε, θά γίνει αὐτὸς ποὺ θές, ἔγω θὰ σὲ κρεμάσω· μὰ ἔνα ήθελα νὰ ξέρω, μωρὲ Μανολιό: ἀλήθεια, ἐσύ τὸ σκότωσες τὸ Γιουσουφάκι μου;

Ο Μανολιός λυπήθηκε τὸν Ἀγά, ποτὲ δὲν εἶδε τέτοιο πόνο· δὲν ήταν πιὰ μανιασμένο θεριό δ Ἀγάς, δ πόνος τὸν εἶχε κάμει ἀνθρωπο. Μιὰ στιγμὴ δίστασε, μὰ γρήγορα συνήφερε, σήκωσε τὸ κεφάλι:

— Ἀγά μου, δ δαίμονας μ' ἔβαλε, ἔτσι ήταν γραμμένο, ἔγω τὸ σκότωσα.

Ακούμπησε στὸν τοῖχο δ Ἀγάς, ἔκλεισε τὰ μάτια. «Ἀλάχ, Ἀλλάχ, μουρμούρισε, δνειρό εἶναι δ κόσμος, ἀρφάνεψα...»

«Ανοιξε τὰ μάτια, χτύπησε τὰ παλαμάκια, πρόβαλε δ σεῖζης:

— Πάρ' τον! εἴπε τὴν ὥρα ποὺ θὰ βασιλεύει δ ἡλιος, κρέμασέ τον στὸν πλάτανο.

«Ωστόσο οἱ τρεῖς σύντροφοι, δ Μιχελής, δ Κωσταντής κι δ Γιαννακός, γύριζαν τὸ χωριό, χτυπούσαν τὶς πόρτες καὶ ξόρκιζαν τοὺς χωριανοὺς νὰ μὴν ἀφήσουν ἔναν ἀθῶο νὰ χαθεῖ.

— Είναι ἀθῶος δ Μανολιός, ἀθῶος, ἀθῶος! Τὸ κάνει γιὰ νὰ σώσει τὸ χωριό μας... φώναξε δ Γιαννακός.

— Τί θέτε τὸ λοιπὸν νὰ κάνουμε; ἀντιμίλησε ἔνας γέρος· νὰ πᾶμε ν' ἀποδείξουμε στὸν Ἀγά πῶς δ Μανολιός δὲν εἶναι φονιάς; Κι unctioner; Θ' ἀρχίσει δ Ἀγάς νὰ κρεμάει ἀράδα, θὰ ξεπατώσει τὸ χωριό, ἀντὶ ἔνας θὰ χαθοῦν χιλιάδες ἀθῶοι... Είναι δίκιος; συφέρει; Δὲν εἶναι καλύτερα νὰ χαθεῖ ἔνας παρὰ χιλιάδες; Κι ἀφοῦ μάλιστα τὸ θέλει δ ἴδιος; Ἀφῆστε τὸν, παιδιά μου, νὰ πεθάνει γιὰ νὰ μᾶς σώσει, κι unctioner τοῦ κάνουμε κόνισμα, τοῦ ἀνάβουμε καντήλι καὶ τὸν προσκυνοῦμε σὰν ἄγιο. Μὰ νὰ πεθάνει πρῶτα.

Κι ἔνας πολυφαμελίτης γύρισε νευριασμένος καὶ ρώτησε τὸ Μιχελή:

— Δὲ μοῦ λές, ἀρχοντόπουλό μου, ἔχεις παιδιά;

— Οχι.

— Τότε δὲ σοῦ πέφτει λόγος· παράτα μας.

Καὶ μιὰ γριά, ποὺ κρατοῦσε καὶ χόρευε στὰ γόνατά της τὸν ἔγγονό της, στράφηκε στὸ Γιαννακό καὶ τοῦ κάνει:

— Μωρέ, τί κάθεσαι καὶ μοῦ τσαμπουνᾶς, Γιαννακό; Χίλιοι Μανολιοί νὰ πεθάνουν καὶ νὰ ζήσει δ ἔγγονός μου!

— Είναι θεριά ἀνήμερα, λύκοι κι ἀλεπούδες, μουρμούρισε δ Γιαννακός σφουγγίζοντας τὰ μάτια του.

— Δὲν εἶναι θεριά, Γιαννακό μου, τοῦ ἀπηλογήθηκε δ Μιχελής, εἶναι ἀνθρώποι... Πᾶμε, ἀδικα χάνουμε τὸν καιρό μας· δις γίνει δ, τι θέλει δ Θεός.

— Συλλογιέσαι τὸν πατέρα σου, εἴπε δ Γιαννακός πεισματωμένος· ἔτσι θὰ γλιτώσει δ γέρος.

— Ο Μιχελής στράφηκε, τὰ μάτια του ήταν βουρκωμένα:

— Συχώρα με, Μιχελή μου, φώναξε δ Γιαννακός, δὲν ξέρω πιὰ τί λέω.

Τὴ στιγμὴ ποὺ ζύγωναν στὴν πλατεία, βλέπουν τὴν Κατερίνα λουσμένη, λουσαρισμένη, ν' ἀρμενίζει καὶ νά 'ρχεται καταπάνω τους σὰ βασιλικὰ φρεγάδα.

— Κατὰ ποὺ τὸ βαλες, Κατερίνα; μύρισε δ στράτα... τῆς κάνει δ Γιαννακός.

— Μωρὲ κιοτήδες, ἔτσι θ' ἀφήσετε τὸ Μανολιό νὰ χαθεῖ; ἔσκουξε δικήρα καὶ τὰ μεγάλα μάτια της γέμισαν δάκρυα. «Έγω δὲ θὰ τὸν ἀφήσω· πάω νὰ βρω τὸν Ἀγά!

— Τὸν Ἀγά! φώναξε δὲ Κωσταντής· τί νὰ τὸν κάνεις; Ἀκόμα θὰ μαγαρίζεις μαζί του; Θυμήθηκες τὰ παλιά σου;

— Σου' στριψε καὶ σένα, Κατερίνα, ἀπὸ τὸν πόνο, εἶπε δὲ Γιαννακός· ἄε, κάμε καὶ σὺ δ, τι μπορεῖς... Ὁ Χριστός μαζί σου!

— Θὰ σὲ σκοτώσει, κακομοίρα μου, δὲ Ἀγάς ἀπὸ τὴ φούρκα του, γύρισε πίσω... ἔκαμε δὲ Κωσταντής, πού χει μετανιώσει γιὰ τὸ λόγο τὸν κακὸ ποὺ τῆς εἶπε.

— Τί νὰ τὴν κάμω τώρα πιὰ τὴ ζωὴ; δὲ Μανολιδὸς νὰ σωθεῖ! εἶπε δὲ ο ίχνης καὶ γλίστρησε ἡσυχα ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀντρες, σὰ φρεγάδα.

— Αὐτὴ ναι καλύτερη ἀπὸ δλους μας... μουρμούρισε δὲ Μιχελής, κοιτάζοντάς τη νὰ μπαίνει, μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, καὶ νὰ χάνεται μέσα στὸ κονάκι τοῦ Ἀγᾶ, ποὺ τὸ πέτυχε ἀνοιχτό.

Ζέστη, νεφόκαμα, βαριὰ μυρωδιὰ ποὺ κατέβαινε ἀπὸ τὸν δυτικό, ἀπὸ τριαντάφυλλα καὶ σαπημένη σάρκα... Ὁ Ἀγάς εἶχε ἀκουμπῆσει τὸ κεφάλι του στὸ σιδερένιο κρεβατάκι κι εἶχε ἀποκοιμηθεῖ καὶ χαμογελοῦσε στὸν ὑπνο του. Σίγουρα θὰ δνειρέύουνταν πῶς δὴ τούτη η συφορὰ ἥταν δνειρο, καὶ τώρα θὰ ἔχουνται καὶ θὰ βρεθεῖ πάλι στὸ μπαλκόνι καὶ θὰ ναι δίπλα του τὸ Γιουσουφάκι νὰ τὸν γεμίζει τὸ ποτήρι ρακή...

Δυὸς περιστέρια πηγαινόρχουνταν στὸ μπαλκόνι, τσιμπολογιούνταν καὶ γουργούριζαν, καὶ τ' ἀκουε δὲ Ἀγάς στὸν ὑπνο του καὶ χαμογελοῦσε. Κάτω στὴν αὐλὴ δὲ βρύστη εἶχε μείνει ἀνοιχτή κι ἔτρεχε, κι δὲ σκύλος, ξαπλωμένος στὶς πλάκες, εἶχε βγάλει τὴ γλώσσα του ἔξω καὶ λαχάνιαζε. Ἐνας μαδρος γάτος τετράπαχος εἶχε τρυπάξει στὸν Ισκιο καὶ γυάλιζαν μαυλιστικά, ἀνησυχαστικά τὰ πράσινα μάτια του.

Ἡ Κατερίνα δρασκέλισε γρήγορα γρήγορα τὴν αὐλή· φορόταν μήν τὴν προφτάσει δὲ σεῖζης, μήν τὴ γαβγίσει δὲ σκύλος. Μὰ δὲ σεῖζης δὲ φάνηκε, κι δὲ σκύλος τὴ μυρίστηκε, τὴ γνώρισε καὶ κούνησε φιλικά τὴν οὐρά του. Κρατούσε δὲ ιχνὰ τὴν ἀνάστης, ἔνιωθε μιὰν παράξενη ἀναγουλιαστικιὰ μυρωδιά, βρωμοῦσε, καὶ μύριζε δὲ ἀγέρας... Κάτεχε καλὰ τὰ κατατόπια τοῦ σπιτιοῦ, πολλές φορές τῆς εἶχε ἀνοίξει κρυφά τὴν πόρτα δὲ Μάρθα καὶ εἶχε τρυπάξει ἐδῶ τὴ νύχτα, δταν ἥταν ἀκόμα δλομόναχος δὲ Ἀγάς... Δὲν εἶχε τότε ἀκόμα ταξιδέψει στὴ Σμύρνη, νὰ δεῖ στὸν τούρκικο μαχαλά τὸ Γιουσουφάκι του νὰ κάθεται σ' ἔνα σκαμνὶ μὲ σεντεφένια ξόμπλια, στὴ μέση τοῦ καφενέ, καὶ νὰ τραγουδάει τοὺς ἀμανέδες. Ζουρλάθηκε δὲ Ἀγάς, κι ἀπὸ τότε πιὰ

ποῦ νὰ βάλει στὸ νοῦ του τὴν Κατερίνα! Συχνὰ πυκνὰ τοῦ θύμιζε δὲ σεῖζης τὴ ιχνα· μὰ δὲ Ἀγάς γελοῦσε. «Μωρὲ σεῖζη, τοῦ' πε μιὰ μέρα, μιὰ φορά, λέει, δὲ πασᾶς κάλεσε ἔνα φίλο του νὰ πιοῦν μιὰ ρακή· τοῦ' χει καὶ μεζέδες ἔναν κεσέ ἐλιές κι ἔναν κεσέ μαδρο χαβιάρι. Ὁ φίλος ἔτρωγε δλο χαβιάρι, μήτε μιὰ φορά δὲν ἄγγιξε τὶς ἐλιές. «Φάε κι ἐλιές, μπέη ἐφέντη μου, τοῦ κάνει δὲ πασᾶς. — Καλό ναι καὶ τὸ χαβιάρι, πασᾶ ἐφέντη μου», ἀποκρίθηκε δὲ φίλος. Κατάλαβες, μωρὲ σεῖζη; Καλό ναι καὶ τὸ Γιουσουφάκι μου.» Ὁ σεῖζης ξεροκατάπιε, κι ἀπὸ τὴ μέρα ἐκείνη δὲν τοῦ ξαναμίλησε γιὰ τὴ ιχνα.

Πέρασε δὲ Κατερίνα τὴν αὐλή, μπήκε στὸ σπίτι μέσα, τρόμαξε — δὲ μεγάλος καθρέφτης, οἰ καναπέδες, τὰ ξομπλιαστὰ σκαμνιά, τὸ βαρὺ προύντζινο μαγκάλι, δὲ σοφάς, δλα τά χει βάλει σημάδι δὲ Ἀγάς κι είχαν γίνει συντρίμμια. «Τὸ ίδιο θά κανει καὶ γιὰ μένα δὲ Παναγιώταρος...» συλλογίστηκε δὲ ιχνα κι ἀνατρίχιασε.

Ακούσε βήματα, κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τὸ συντριμμένο καναπέ. Ὁ σεῖζης πρόβαλε στὸ κατώφλι, σωστὸ φάντασμα — τὰ μάγουλά του είχαν βουλιάξει, τὰ μάτια του είχαν ἀδειάσει, τὸ στόμα του ἔτρεχε. Στάθηκε λίγο, κοίταξε γύρα, χωρὶς νὰ βλέπει, ἀναστέναξε καὶ διάβηκε τρεκλίζοντας στὴν αὐλή· ξάπλωσε δίπλα στὸ σκύλο κι ἔκλαιγε.

«Έκαμε δὲ ιχνα τὸ σταυρό της.

— Χριστέ μου, μουρμούρισε, ἐσύ μονάχα καταλαβαίνεις τὴ γυναίκα καὶ τὴ συχωράς, δ, τι κι ἄν κάνει· είμαι ἐτοιμη νὰ παρουσιαστῶ μπροστά σου.

Εἶχε λουστεῖ, εἶχε ἀλλάξει καθαρὰ σώρουχα, ἔβαλε τὸ καλό της φουστάνι, περέχυσε, μὲ ἀνθόνερο τὰ μαλλιά της...

— Χριστέ μου, ξαναμουρμούρισε, είμαι ἐτοιμη...

— Μωρὴ Κατερίνα, τί γυρεύεις ἐδῶ; Γύρισε εύτὺς στὸ παντέριο σου, κακομοίρα!

Στράφηκε δὲ ιχνα κι εἶδε τὴ Μάρθα ξεμαλλιασμένη, ξαγρυπνισμένη, νὰ κρατάει μιὰν ἀγκαλιὰ λουλούδια καὶ νὰ ἐτοιμάζεται ν' ἀνέβει στὸν δντά...

— Μάρθα μου, θέλω νὰ δῶ τὸν Ἀγά... εἶπε δὲ ιχνα.

— Ακόμα, μωρή, τὸ Γιουσουφάκι είναι ζεστό, κι ἔχεις μοστρα... Θὰ σὲ κάμει κιμά, κακομοίρα!

— Μάρθα μου, θέλω νὰ δῶ τὸν Ἀγά... ξανάπε δὲ ιχνα, ἔχω ἔνα μεγάλο μυστικό νὰ τοῦ πῶ· ξέρω τὸ φονιά!

— Η γριά σκλάβα χιχίρισε:

— Ο Μανολιδός; εἶπε σαρκαστικά.

— "Οχι, ξνας δλλος... Θά δεις και θά φρίξεις!

Ή σκλάβα παράτησε στὸ σκαλοπάτι τὰ λουλούδια, ζύγωσε τὴ χήρα, ἀνασηκώθηκε στὰ ποδαράκια τῆς:

— Ποιός; ποιός; ρώτησε σουριχτὰ και τὰ μάτια της σπίθισαν αὐτὸν ἔβαλες και σὺ στὸ νοῦ σου; Κι ἔγω! Κι ἔγω!

— Ποιόν; ἔκαμε ἡ χήρα ξαφνιασμένη.

Ή γριά τὴν κοίταξε καλά, κούνησε τὸ κεφάλι, ἔσκυψε, πήρε πάλι στὴν ἀγκαλιά της τὰ λουλούδια.

— Τίποτα, εἰπε' δὲν εἶπα τίποτα... Πών νὰ βάλω τὰ λουλούδια στὸ ἀναθεματισμένο, γιατὶ ἄρχισε κιόλα νὰ βρωμάει.

Ἐφτυσε χάμω ἀναγουλιασμένη· και ξαφνικά τὴ συνεπήρη ἡ κακία:

— Γεμάτη σκουλήκια είσαι και σύ, δμορφονιά μου, εἰπε, γεμάτη σκουλήκια κι ἔγω· τί μοῦ κορδώνεσαι; δλοι εἴμαστε ἔνα.

Μὰ βαρύς χτύπος ἀκούστηκε στὸν δντά, και μιά φωνὴ ἀγριεμένη:

— Ποιός εἶναι κάτω, μωρὴ Μάρθα; Μὲ ποιὸν κουβεντιάζεις, καμπούρα; Σκασμός!

Ή γριούλα ζάρωσε· μὰ ἡ χήρα προχώρεσε θαρρετὰ πρὸς τὴ σκάλα.

— Ἔγώ 'μαι, 'Αγά μου, ἡ Κατερίνα!

— Ξεκουμπίσου ἀπὸ δδ, σκρόφα!

Μὰ ἡ χήρα ἄρχισε ν' ἀνεβαίνει γοργά, ξυστὰ τὴ σκάλα.

— Μωρὴ σκύλα, τῆς σούριξε ἀπὸ κάτω ἡ γριά, μωρὴ σκύλα, δὲ φοβᾶσαι;

Ή χήρα σήκωσε τοὺς δμους και προχωροῦσε· ἔξαφνα δ 'Αγάς τὴν εἶδε μπροστά του.

— 'Αγά μου, συχώρεσε με, συχώρεσε με! φώναξε ἡ χήρα και κυλίστηκε στὰ πόδια του.

Φρενιασμένος δ 'Αγάς τὴν κλότσησε, τὴν ἀναποδογύρισε και χίμηξε νὰ τὴν γκρεμίσει ἀπὸ τὴ σκάλα. Μὰ ἡ χήρα είχε πιαστεῖ ἀπὸ τὰ κάγκελα, πεσμένη μπρούμυτα, και φώναξε:

— 'Αγά μου, ἀκουσέ με, δὲν μποροῦσα πιὰ νὰ τὸ κρατήσω μυστικό, ηρθα και πέφτω στὰ πόδια σου· 'Αγά μου, ἔγω τὸ σκότωσα!

— 'Εσύ, μωρὴ γιβεντισμένη; 'Εσύ, μωρὴ πουτάνα; μούγκρισε δ 'Αγάς και στράφηκε γύρα στοὺς τοίχους ζητώντας τὸ γιαταγάνι του.

— 'Εγώ, 'Αγά μου, ἔγω ἡ κολασμένη, ἔγω τὸ σκότωσα, ἀπὸ ἀγάπη, ἀπὸ ζήλια. Ζήλευα· ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ πάτησε στὸ κονάκι σου δὲ στράφηκες πιὰ νὰ μὲ δεῖς. Δὲ μοῦ 'πεψες πιὰ τὴ

Μάρθα νὰ μὲ φωνάξει... Κι ἔγω ἔκλαιγα... ἔλιωνα... Μέρα νύχτα στέκουμον πίσω ἀπὸ τὴν πόρτα και περίμενα... Τίποτα... τίποτα... Είχες τὸ Γιουσουφάκι, και μένα μὲ ξεχνούσες... Πήγα στὶς ξορκίστρες, ξριξα τὴ νύχτα στὸ κατώφλι σου μάγια και περίμενα... Μὰ ἐσύ είχες τὸ Γιουσουφάκι και μένα μὲ ξεχνούσες... Ἀπὸ τὴν πολλὴν ἀγάπη πιά, ἀπὸ τὴν πολλὴ ζήλια, τὸ μναλὸ μοῦ 'στριψε· και χτὲς μεσάνυχτα πῆρα τὸ μαχαίρι...

Σούρθηκε στὰ πόδια τοῦ 'Αγά, τ' ἀγκάλιασε:

— 'Αγά μου, ξσκουξε, 'Αγά μου, σκότωσέ με! Τί νὰ τὴν κάμω τῇ ζωῇ; σκότωσέ με!

Ο 'Αγάς στρούψιζε τὰ μάτια γύρα τριγύρα στοὺς τοίχους και ζητοῦσε τὸ γιαταγάνι του. Στρουφογύριζε τὸ σπίτι, τὰ μάτια του είχαν θολώσει, δὲν ἔβλεπε τίποτα· ἡ χήρα ἔβγαλε ἀπὸ τὸν κόρφο της τὸ μαχαίρι.

— Νά, μὲ τοῦτο τὸ μαχαίρι τὸ σκότωσα...

Ἀνασηκώθηκε στὰ γόνατά της, ἀπλωσε τὸ μαχαίρι στὸν 'Αγά...

— Νά, μὲ τοῦτο τὸ μαχαίρι... ξανάπε κι ἀπλωσε τὸ λαιμό της.

Τὰ μάτια τοῦ 'Αγά γέμισαν οἷματα· στράφηκε, εἶδε τὸ Γιουσουφάκι νὰ κείτεται χλωμό, μὲ τὰ μάτια ἀνοιχτά, μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτό, κι οἱ μύγες, χοντρές, γαλαζόμαυρες, μπαινόβγαιναν στὰ χειλια του και στὰ ρουθούνια.

Κοίταξε μπροστά του, εἶδε τὴ χήρα· χίμηξε ἀπάνω της, ἀρπαξε τὸ μαχαίρι ποὺ τοῦ ἀπλωνε, τὸ σήκωσε ψηλά και μειᾶσε τὸ κάρφωσε, ώς τὴ λαβή, στὴν καρδιά της. Κι υστερα τῆς ἔδωκε μιὰν κλοτσιά και τὴν κατρακύλησε ἀπὸ τὴ σκάλα.

## X

**ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΦΡΕΝΙΑΣΕ ΤΟΝ ΑΓΑ. ΚΟΚΚΙΝΙΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΔΙΑ ΗΜΑΤΑ· ΞΥΠΝΗΣΕ Ή ΠΑΜΠΑΛΑΙΗ ΛΑΧΤΑΡΑ ΝΑ ΣΦΑΞΕΙ ΆΡΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΑ ΤΡΙΓΥΡΑ ΆΠΟ ΔΙΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΈΧΕΙ ΣΚΟΤΩΘΕΙ, ΓΙΑΝ Β' ΆΛΑΦΡΩΣΕΙ Ή ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΒΟΣ ΆΚΟΜΑ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΤΟΥ ΔΩΣ ΤΟΝ ΆΓΚΩΝΑ ΉΤΑΝ ΒΟΥΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΙΜΑ.**

Φώναξε τό σεϊζη:

— Κατέβα στό μπουντρούμι, πιάσε τό Μανολιό, φέρε τον στόν πλάτανο. Βάρα τήν τρουμπέτα νά μαζωχτούν οί γκιαούρηδες νά τόν καμαρώσουν. Και νά τό πάτε και τό Γιουσουφάκι μου στόν πλάτανο, νά δει κι αύτό... Κρέμασέ τον τόν άτιμο, είναι δέν είναι φονιάς! Και φέρε μου τό βούρδουλα, θά κατέβω μοναχός μου, νά τούς σπάσω τά κόκαλα. Ν' άλαφρώσω! Μπορεί νά τούς κρεμάσω άπόψε, άράδα, και τούς πέντε φταίνε δέ φταίνε! Θά τούς κρεμάσω δλους, δλους! Γιατί νά ζον οί γκιαούρηδες, και μένα τό Γιουσουφάκι μου νά κείτεται σκοτωμένος; Φεύγα!

Βούρκωσαν πάλι τά μάτια του, στράφηκε, άπιθωσε άπάνω στό Γιουσουφάκι, άναμεσα στά τριαντάφυλλα και τά γιασεμιά, τό αίματωμένο μαχαίρι.

— Πάρ' το μαζί σου, Γιουσουφάκι μου, είπε.

Διπλογονάτισε χάμω, άκουμπησε στό σιδερένιο κρεβατάκι, άρχισε νά καπνίζει. «Εκλεισε τά μάτια, γέμισε δ νοῦς του κάμπους και βουνά και χωριά, ξαναπήρε τό δρόμο, έκαμε πάλι τό ταξίδι άπό τή Λυκόβρυση στή Σμύρνη. Πότε σε άραμπάδες, πότε καβάλα σε μουλάρι και πότε μέ τή μηχανή του διαόλου

πού 'φεραν οί Φράγκοι, άνάθεμά τους! Κι άξαφνα, ξα πρωί, τί θάμα ήταν αύτό! Παλάτια, παζάρια, τζαμιά, χιλιάδες λαδς και μούζικες και περβόλια και θάλασσα! Κι δλομεμιᾶς τά πάντα βούλιαξαν, και μονάχα ξνας καφενές άπόμεινε στήν παραφή τής θάλασσας, κι ήταν οι πόρτες άνοιχτές, έκανε ζέστη, βασίλευε δ ήλιος κι είχαν καθίσει τριγύρα άπάνω σε ψάθες οί άγαδες φρεσκοπλυμένοι, φρεσκοντυμένοι, μέ τούς ναργιλέδες τους, μέ τά βαμμιένα τους καραμπογιά μουστάκια. Και στή μέση, θρονιασμένο σ' ένα άψηλό σκαμνί — μπαίνει δ 'Αγάς τής Λυκόβρυσης και τί νά δει; — τό Γιουσουφάκι, και τραγουδούσε: «Ντουνιά ταμπίρ, ρουγιά ταμπίρ, άμαν άμαν!» Κι δλομεμιᾶς βούλιαξε δ καφενές, άγαδες και ψάθες και ναργιλέδες, κι άπόμεινε άπ' δλη τή Σμύρνη αύτός μονάχα και τό Γιουσουφάκι του δ ξνας γονατιστός και παρακαλούσε, και τό άλλο δλο νάζι και κουνήματα και μασούσε μαστίχα.

Μπήκε δ σεϊζης, τού 'φερε τό βούρδουλα και τόν άπιθωσε άπάνω στά γόνατά του έσκυψε δ 'Αγάς και τόν κοίταξε μέ βαριά βλέφαρα, μά δέν κουνήθηκε. Πού νά πάει; Γιατί νά φύγει άπο κει πού βρίσκεται, στήν άκρα τής θάλασσας, μέ τό Γιουσουφάκι του; «Εκλεισε πάλι τά μάτια και ξαναγύρισε στή Σμύρνη.

«Έχω ή τρουμπέτα τού σεϊζη άκούστηκε άγριεμένη. Ο ήλιος πιά είχε γείρει, μά ή ζέστη δέν έπεσε, φύλλο δέν κουνιόταν άσάλευτο, άνυπεράσπιστο, τό χωριό είχε κουκουβίσει κάτω άπο τόν ήλιο και καίγουνταν.

Μιά μιά οί πόρτες άνοιγουν, βγαίνουν οί χωριανοί γρικώντας τήν τρουμπέτα, μαζεύουνται γύρα άπο τόν πλάτανο. «Άλλοι, κατσουφιασμένοι, σωπαίνουν· άλλοι, έρεθισμένοι, πᾶνε κι έρχουνται, συζητούν, σκότωσε δέ σκότωσε, είναι δέν είναι κακούργος δ Μανολιός.

— Άπο στιγανό ποτάμι μακριά τά ρούχα σου! ξλεγε ξνας κουνώντας τό κεφάλι. Πάντα μου έγω τό Μανολιό τόν υπιάζουμουν· πότε μέ τή χήρα, πότε μέ τό Γιουσουφάκι... φτούν νά χαθεῖ!

«Ο γερο-καντηλανάφτης κατάφτασε ξεγλωσσισμένος· φέρνει καινούριο φοβερό μαντάτο, είναι χαρούμενος;

— Πέρασα άπο τό κονάκι, ζύγωσα· δπου, βλέπω στήν αύλη τή γριά Μάρθα τήν καμπούρα νά δέρνεται και νά μοιρολογιέται· «Τί έχεις, μωρή; τής κάνω. — Σκότωσαν τή χήρα! — Ποιός, μωρή; — Ό 'Αγας. Τήν ξσφαξε σάν άρνι και τήν γκρέμισε άπο τή σκάλα. Φώναξε τούς χριστιανούς νά 'ρθουν

νὰ τὴν πάρουν... χριστιανή 'ταν κι αὐτή ἡ κακομοίρα... νὰ τὴ θάψουν!»

— Θάψιμο, λέει, θέλει! εἶπε χιχιρίζοντας ἐνας κιτρινιάρης· πίσσα στὰ κόκαλά της!

‘Ο ἥλιος πιὰ ἔλεγε νὰ βασιλέψει· τὰ μικρὰ κελαηδοπούλια ἔφερναν γύρους στὸν πλάτανο νὰ κουρνιάσουν, μὰ εἶδαν πλῆθος ἀνθρώπους μαζεμένους κάτω ἀπὸ τὰ φύλλα του, ἄκουσαν βουῇ μεγάλῃ καὶ τρόμαξαν· πετάριζαν δῶθε κεῖθε ἀνήσυχα καὶ περίμεναν πότε ν' ἀφανιστεῖ τὸ ἀνθρωπολόι καὶ νὰ γυρίσουν αὐτὰ στὶς φωλιές τους.

Αξαφνα, ἀκούστηκε ἡ βαριὰ πόρτα τοῦ Ἀγᾶ ν' ἀνοίγει, δῆλα τὰ κεφάλια στράφηκαν, ἔνα ἄχ! σηκώθηκε σὰν κύμα ἀπὸ στῆθος σὲ στῆθος καὶ τρικύμισε τὸν ἀγέρα — ἥσυχος, χαμογελαστός, εἶχε προβάλει στὸ κατώφλι δὲ Μανολιός, μὲ τὰ χέρια πιστάγκωνα δεμένα, κι ἀπὸ τὸ πρόσωπό του καὶ τὰ μπράτσα του ἔτρεχαν αἷματα.

Κοντοστάθηκε μιὰ στιγμὴ σὰ νά 'θελε νὰ χαιρετήσει τοὺς χωριανούς, μὰ δὲ σεῖζης πρόβαλε πίσω του ἀγριεμένος καὶ τὸν χτύπησε βαριὰ μὲ τὸ βούρδουλα· κι δὲ Μανολιός, ἀμίλητος, δρασκέλισε τὸ κατώφλι.

Πίσω του πρόβαλαν πάλι οἱ δυὸς βαστάζοι μὲ τὸ σιδερένιο κρεβατάκι, δπου κείτουνταν, κάτω ἀπὸ ἀγκαλιές λουλούδια, τὸ μισοσυπημένο Γιουσουφάκι.

‘Ο Μανολιός προχωροῦσε ἥσυχος, τὸ μάτι του ἀποσέρνουνταν ἀργά, ἀποχαιρετιστικὰ στ' ἀνθρώπινα κεφάλια γύρα του, στὰ σπίτια, στὰ δέντρα καὶ πέρα στὰ σπαρτά, ποὺ ἔγερναν πιὰ ψωμώμενα καὶ χρυσοκοποῦσαν στὸν ἥλιο ποὺ βασίλευε. «Δόξα σοι δὲ Θεός, συλλογίζουνταν, θά 'χουμε καλὴ σοδειὰ ἐφέτο· θὰ χορτάσει ἡ φτώχεια!»

Αξαφνα πήρε τὸ μάτι του, κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο, τοὺς τρεῖς φίλους ποὺ τὸν κοίταζαν κι ἔκλαιγαν. ‘Ο Μανολιός τοὺς χαμογέλασε καὶ κούνησε τὸ κεφάλι νὰ τοὺς χαιρετήσει· στάθηκε μιὰ στιγμή, κοίταξε τὸ λαό, φώναξε:

— Χωριανοί, φεύγω· ἔχετε γειά!

Γύρισε πάλι τὰ μάτια του στοὺς τρεῖς συντρόφους:

— Ἀδέρφια, φώναξε, Μιχελή, Γιαννακό, Κωσταντή, φεύγω, ἔχετε γειά!

— Ἀθώος! Ἀθώος! Ἀθώος! φώναξαν οἱ τρεῖς φίλοι καὶ πνίγουνταν ἡ φωνή τους.

— Δὲν ἔχετε, μωρέ, φιλότιμο; φώναξε δὲ Γιαννακός στοὺς χωριανούς ποὺ κοίταζαν ἀλαλιασμένοι· δὲν πέφτετε νὰ τὸν προ-

σκυνήσετε, ἀφιλότιμοι; Γιὰ μᾶς, μωρέ, σκοτώνεται, γιὰ νὰ γλιτώσει τὸ χωριό· δὲν τὸ καταλαβαίνετε; Παίρνει δλωνῶν μας τὰ κρίματα στὸ λαιμό του σὰν τὸ Χριστό. Ἀδέρφια...

Μὰ δὲν πρόλαβε νὰ τελειώσει· δὲ σεῖζης εἶχε χιμήξει ἀπάνω του κι δὲ βούρδουλας τύλιξε δυὸς δίπλες τὸ λαιμό του.

‘Ο Ἀγάς πρόβαλε στὴν πόρτα· μεμιᾶς μυρίστηκαν δλοι τὸ χνῶτο του καὶ σώπασαν σκίστηκε δ λαός, ἄνοιξε νὰ περάσει. Βαρύς, συννεφιασμένος, δὲ Ἀγάς προχώρησε, μὲ τὰ μάτια καρφωμένα στὴ γῆς.

— Εφτασε στὸν πλάτανο, στάθηκε· καὶ δίχως νὰ στραφεῖ νὰ δει τὸ Μανολιό, ἅπλωσε τὸ χέρι του στὸ σεῖζη:

— Κρέμασε τὸν! πρόσταξε.

Χίμηξε δὲ ἀγριος ἀνατολίτης στὸ Μανολιό, τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὸ σβέρκο.

Μὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἀκούστηκε στριγγιά φωνή, τρομαγμένη καὶ χαρούμενη:

— Ἀγά μου! Ἀγά μου!

Κι ἡ γρια-Μάρθα κατρακυλοῦσε λαχανιασμένη, κρατώντας ἔναν μπόγο ροῦχα στὴν ἀγκαλιά της. ‘Ο σεῖζης χλώμιασε, ἀφήκε τὴ θελιά ποὺ ἐτοίμαζε, ἀκούμπησε στὸν πλάτανο, καὶ τὸ κατωσάγονό του ἔτρεμε. ‘Η γρια-καμπούρα εἶχε σωριαστεῖ τώρα στὰ πόδια τοῦ Ἀγᾶ:

— Ἀγά μου, στριγγίλιξε, κοίτα! κοίτα!

Καὶ ξετύλιγε τὸν μπόγο κι ἅπλωσε χάμω στὰ πόδια τοῦ Ἀγᾶ ἔνα ζιπούνι, ἔνα κοντοβράκι, ἔνα ζευγάρι τουζλούκια, δῆλα βουτημένα στὰ αἷματα. ‘Ο Ἀγάς ἔσκυψε:

— Ποιανοῦ, μωρή, τὰ ροῦχα αὐτά· φώναξε.

— Τοῦ σεῖζη, ἀποκρίθηκε ἡ γρια-Μάρθα. Τοῦ σεῖζη!

‘Ο Ἀγάς στράφηκε, κοίταξε τὸ σεῖζη· εἶχε τώρα σωριαστεῖ χάμω στὴ ρίζα τοῦ πλάτανου· οἱ χωριανοί κράτησαν τὴν ἀνάσα.

Μὲ μιὰ δρασκελιά δὲ Ἀγάς βρέθηκε ἀπὸ πάνω του· τὸν σκούντηξε μὲ τὸ ποδάρι, οδρίασε:

— Ἀλή Μουχτάρ!

‘Ο σεῖζης, κουλουριασμένος χάμω, ἔκρυψε τὸ πρόσωπο μέσα στὶς τριχωτές χερούκλες του.

— Ἀμάν! μουγκαλίστηκε σὰ μουσκάρι.

Οἱ τρεῖς σύντροφοι ζύγωσαν κι ἡ καρδιά τους χτυπούσε νὰ σπάσει. Τὸ πλῆθος δῆλο μαζὶ κουνήθηκε, κύκλωσε τὸν Ἀγά, τὸ σεῖζη καὶ τὴ γρια-Μάρθα. Κρυφά δὲ Γιαννακός ζύγωσε τὸ Μανολιό, τὸν ἔλυσε, τοῦ ἄρπαξε τὸ χέρι καὶ τοῦ τὸ φύλησε.

‘Ο Ἀγάς σήκωσε τὸ κεφάλι, εἶδε τοὺς χωριανούς, εἶδε τὰ